

Weekendverslag week 30

28 t/m 30 juli

Vrijdag

?????

Zaterdag

Vandaag hebben we niet veel bijzonders op de planning gezet. Afgelopen week is al druk genoeg geweest, en een keertje rust is ook niet verkeerd. Waar had iedereen zin in op zo'n regenachtige dag? Juist... Lekker warm en droog binnen zitten, met heel veel spelletjes op tafel. Party & Co, Rummikub, SkipBo en ga zo maar door. Alles is afgespeeld en steeds blonk iemand anders uit in het spel en was iemand anders de winnaar. Al met al was het een hele gezellige middag die zo voorbij is gevlogen.

Vanavond stond op het menu: Gebakken aardappeltjes, boontjes en worteltjes en een kipschnitzel. Hiervan is zeker gesmuld door iedereen, de pannen waren bijna leeg! Doordat het vanmiddag zo gezellig was, wilden we dat vanavond eigenlijk niet laten gaan. Dus.... De spelletjes kwamen weer op tafel! SkipBo was eerst aan de beurt, hierna kwam Prinses je niet! En vervolgens nog een paar spelletjes Mastermind. Ondertussen werden door een aantal woonkinderen de voorbereidingen getroffen voor de duikweek. Tenten werden vast opgezet om te oefenen. Echt makkelijk zo'n poppentje, maar hoe ging zoiets ook alweer in elkaar??

Omdat het zo leuk was en we morgen kunnen uitslapen, mocht iedereen wat langer opblijven. Uiteindelijk was het dan toch echt tijd voor bed.

Welterusten allemaal!

Zondag:

Goedemorgen zonneshijntjes, nadat iedereen gebruik maakte van het uitslapen stond Jolanda beneden volop schoon te maken met Milan. Stofzuigen daar, dweilen hier en ga zo maar door. Joyce was ondertussen de dieren gaan voeren, want tsja... iedereen lag namelijk nog op bed en Milan wilde liever helpen met schoonmaken. De gehele stichting ruikt weer heerlijk naar bloemetjes schoonmaakmiddel. De woonkinderen gingen weer verder met tassen inpakken en af en toe even chillen. Morgen is het dan zover, dan begint de duikweek! Iedereen heeft het er volop over en de meeste kunnen niet wachten tot het morgen is. In de middag werd de stichting schoongemaakt en gedanst op Chevon haar muziek die ze gekoppeld had aan de tv. Leonie begon aan het avondeten, zodat Joyce nog even verder kon gaan schoonmaken. Uiteindelijk vloog de tijd voorbij en was het al bijna etenstijd! Courgette soep en maaltijdsalade stond op het menu. Heerlijk vers gemaakt door Leonie met courgettes uit eigen tuin. De avond werd voortgezet met het inpakken en controleren van de tassen. Zodat morgen alles mee naar de Stelle kan.