

Week 8 weekendverslag

24 t/m 26 maart

Vrijdag

Hallo allemaal!

Wat een rustig weekend hebben we. Milou, Robyn en Manouk zijn aanwezig en keutelen lekker een beetje rond. Stefan schuift aan bij het eten, want we aten wel erg lekker: aardappelpuree met paprika, wortel en pastinaak uit de oven, en een lekker varkensfiletje erbij. Kaylee was druk bezig met verhuizen naar haar eigen huisje en A. komt pas vanavond laat na de brandweer.

Omdat Chevon nog opgehaald moest worden, zijn de dames als verrassing ook de auto ingestapt en mee gegaan om Chevon op te halen. Heel lief en leuk! Hierna nog even lekker chips gegeten op de bank met The Voice Kids op tv. Voor we het wisten was de avond alweer voorbij en was het toch echt tijd voor bed.

Slaap lekker allemaal en tot morgen!

Zaterdag

Goeiemorgen!

Het is wat later dan gebruikelijk, omdat we zo'n klein groepje hebben. Om half 10 zaten we pas aan het ontbijt, zodat we om half 11 naar de Stelle konden vertrekken. De beesten waren allemaal binnen mum van tijd gevoerd en konden lekker hun buikjes rond eten. Chevon en A. hebben hier super hun best voor gedaan.

Na de lunch met lekkere wraps en een bakje soep, was het tijd voor de activiteit van vanmiddag. Omdat we morgen op kraambezoek gaan, is het wel zo leuk een cadeautje mee te nemen. Hiervoor gaan we natuurlijk naar de Action en halen we allerlei spulletjes bij elkaar. Deze spulletjes vormen uiteindelijk een leuk geheel: een luiertaart. Met A., Chevon en Milou zaten we druk aan tafel luiers te rollen en lintjes erop te plakken. De één vond de spulletjes schattiger dan de ander, maar iedereen heeft super werk afgeleverd en het eindresultaat mag er zijn.

Hierna zijn Joyce en Chevon naar de Stelle gegaan om de paarden binnen te zetten. Ondertussen zorgde Nynke ervoor dat er heerlijk wraps de oven ingingen. Milou at wat eerder want die moest optijd vertrekken om te gaan werken. Toen Esmay kwam om Nynke en Joyce over te nemen kreeg ze meteen honger, wat roken die wraps lekker hmm! We waren maar met zijn viertjes dus mocht er een keertje op de bank gegeten worden. Het is dan altijd een uitdaging om niet te knoeien, maar dat is iedereen gelukt! Verder hebben we een heerlijk avondje gerelaxt. Robyn deed haar wasjes, Chevon en A. hebben nog een heerlijk warme douche genomen. Iedereen heeft nog gesmikkeld van een bak vla en nog even op de bank tv gekeken. Voor we er erg in hadden was het alweer tijd om te gaan slapen. Slaap lekker allemaal!

Zondag

Uitslapen was het thema van deze ochtend, vroege vogels hadden we niet dit keer! Chevron was de eerste maar die deed alles op d'r zondags. Toen iedereen wakker was en gegeten had ging A. Chanel helpen op de Stelle om de dieren te voeren. Hij kreeg het zelfs voor elkaar dat onze pauw Isabel uit zijn voerbak at. Voor Chanel was het dieren voeren en de paarden op de wei zetten allemaal nog wat nieuw maar ze kreeg door hem en Mike een informatieve rondleiding en instructie.

Ondertussen op de Malversweie zorgde iedereen ervoor dat zijn of haar kamer aan kant was en zo konden we richting Zierikzee naar de Proeverij om naar het kraamfeest van Kees (onze kok) te gaan. Vol trots nam hij onze luiertaart in ontvangst, het was een echte blikvanger. We hebben lekker wat gedronken daar en maakten enthousiast gebruik van de meerdere rondjes bittergarnituur. Snel kwamen we er ook achter dat mensen bekijken toch wel een gezamenlijke hobby was van ons groepje van vanmiddag. Uiteindelijk zijn we Zierikzee weer ingestapt om richting auto te gaan, Milou en Marjan gingen alvast naar de Stelle om het hooi klaar te leggen.

Terug op de groep werd er nog een pannetje soep klaargemaakt en ging Chevron haar tas alvast inpakken. Voor de rest heerste er heerlijke rust deze zondagmiddag en deed ieder waar hij of zij behoefte aan had op dat moment (wel geoorloofd natuurlijk). Het was weer gezellig & tot de volgende keer!

[Klik hier voor de foto's](#)

