

# Weekendverslag

## 1 t/m 3 April

### Vrijdag 1 April 2016

Goeiemiddag allemaal,

Daar zijn we weer =) we beginnen dit weekend met een lekker warm zonnetje. Als eerste arriveert Manouk, zij heeft vandaag lekker doorgebracht op de Stelle en heeft samen met Jolanda paardgereden en stallen gemest. Zij kwam binnen en heeft even gedoucht voordat ze Marjan ging helpen met koken. Daar hebben we Joost met zijn vader, hij brengt netjes zijn spullen naar boven en laat met trots zijn nieuwe bal zien.

Ook Amanta komt vlak voor het eten aan, gezellig! Ook zij heeft haar spulletjes naar haar kamer met prinsessenbed gebracht, en is aangeschoven aan tafel.

Het tafelmoment was heel gezellig met zijn allen. Iedereen had wat te vertellen en iedereen had wel grappige en leuke dingen meegemaakt. Na het eten ging Robyn naar de voetbal en heeft de rest zich even lekker teruggetrokken op hun kamer. Het was alweer bijna tijd voor Amanta om lekker naar dromenland te gaan. Hierna was het tijd voor een potje voetbal en kon iedereen nog even lekker in het late zonnetje hun energie kwijt. Het drinken en een koekje stonden al klaar op tafel voor wanneer ze even wilden bijkomen. Hierop ging Joost naar bed, en kon de rest nog even beneden chillen.

Het is een rustig en gezellig avondje geweest en al met al een super start van het weekend.

Slaap lekker en tot morgen!

### Zaterdag 2 april 2016

Goeiemorgen!

Om half 9 was het alweer tijd voor het ontbijt. We hebben een drukke, maar leuke dag voor de boeg. Om 10 uur zijn we dan ook met zijn allen op de fiets vertrokken naar de Stelle. Het was goed weer, dus dit was geen probleem. Alle diertjes hebben we hier gedaan en verzorgd, om vervolgens hier nog even wat te drinken en terug naar de Malversweie te kunnen fietsen.

Het was tijd voor de lunch hierna. Iedereen gezellig aan tafel, zodat Joost heel veel boterhammen kon eten! Wat is er weer lekker gesmuld en iedereen



was na de lunch er eigenlijk al klaar voor. De ene helft, Manouk, M. en Marco, wilden naar het bos om hout te sprokkelen voor het kampvuur van vanavond. Waardoor we de bus ingingen met kruiwagen en al, om weer helemaal volgeladen terug te kunnen rijden. Dit was erg geslaagd!

Amantaa en Joost zijn naar de kassen geweest op Ouwerkerk, het was namelijk 'Kom in de kas' dag. Ze hebben alles goed kunnen bekijken en heel veel kunnen leren. Ook dit ging uiteraard weer op de fiets. Die fietskampioenen!

Hierna was het tijd om de auto's even schoon te spuiten en heerlijke koekjes te versieren... Hhmmmm.

De lange zomeravonden komen er weer aan, dus na gezellig met z'n alle te hebben gegeten hop naar buiten om te genieten van een zelf gemaakt kampvuur! Het hout hebben de kids zelf uit het bos gehaald en Marco & M. hebben dit samen tot blokken gehakt, echte houthakkers die mannen. Nadat iedereen lekker onder de douche was geweest nog even gerelaxt op bank met alles mag op zaterdag.

### Zondag 3 april 2016

Vanmorgen mocht iedereen uitslapen, maar iedereen was al op tijd van de partij. Simone had namelijk gisteren een sportafspraak gemaakt met Manouk, Robyn en M. Zij vertrokken, tegelijk met Jolanda en de andere kinderen, even langs de Stelle om de paarden buiten te zetten. Hierna reed Simone met haar clubje door naar Laco en werkten zij zich een uurtje in het zweet in de fitnesszaal. Jolanda had op de Stelle goede hulp aan Amantaa, Joost en Chevon die heerlijk in de zon alle dieren voorzagen van water, brokken en hooi. Natuurlijk ging niet alles helemaal goed en moest er nog even achter Gangster aan gerend worden. Terug aangekomen op de Malversweie, was het wel tijd voor een stevige lunch. Een omelet of tosti, even de energielevels weer aanvullen.



De middag begon met een heerlijk zonnetje. Al gauw werd de bank verruild voor de trampoline en werd er lekker genoten van de zon. Na het springen was het tijd voor de volgende activiteit, smoothies en cocktails maken! Er waren allerlei verschillende recepten, dus keuze zat! Manouk zei het al: 'het voelt als zomer'! Vooral met al deze lekkere smoothies en cocktails. Aan het einde van de middag zijn Claudia, Joost, Chevon en Amantaa nog even naar de Stelle vertrokken om de diertjes te voorzien van extra water en hooi. Dat hebben ze wel nodig met dit heerlijke weer! Het weekend is voorbij gevlogen..! Maar dat heb je, als het gezellig is! =)

Bedankt voor het gezellige weekend!

Marjan, Nynke, Sandra, Claudia, Leonie, Simone, Jolanda en Esmay.

[klik hier voor de foto's](#)