

Weekendverslag week 26.

Vrijdag 1-7 t/m zondag 3-7

Rond 16:30 kwamen Dylan en Jesse binnen druppelen. Joyce was het avondeten aan het voorbereiden, vanavond eten we gekookte aardappelen, spinazie ala crème, broccoli met een lekkere gehakt burger. Na het avondeten werd de corvee gedaan en mochten de beeldschermen nog even aan. Ook kwam Jacky nog even aanwaaien, een hondenlogé erbij voor dit weekend! Het was een rustig avondje met de vijftien vetste video's van vandaag op Tv en daarna alles mag op vrijdag werd de avond afgesloten. Tot morgen allemaal en slaapplekker.



Zaterdag

Goeiemorgen allemaal!

Vanmorgen kwam ieder één voor één beneden gedruppeld om met zijn allen te ontbijten. Ook A. was aangekomen vanochtend, gezellig! Na het ontbijt heeft ieder zich klaar gemaakt, nog even op de computers, naar afspraken vertrokken en is de rest naar de Stelle gegaan. Hier waren we in turbo tempo mee klaar en konden we weer terug naar de Mal.



Hier heeft ieder zich heerlijk vermaakt om met zijn allen te lunchen met een snackje erbij.

Na dat iedereen zijn boterhammen op had was het tijd om een goed potje darten te spelen, maar omdat er geen dartpijlen waren moesten we die nog even in Zierikzee halen. Ondertussen gingen Jesse met Leonie op de fiets naar de bakker om daar wat gist te halen om echte Zeeuwse bolussen te maken. Toen iedereen weer terug was het tijd voor een darttoernooitje. Eerst vlogen de pijlen je rond de oren maar even later gingen ze steeds meer richting het hart van het dartbord. Ondertussen hielp Jesse met het maken van de bolussen, voor dat we het weten was het al weer tijd om aan het eten te beginnen, chevon hielp goed mee zodat we op tijd aan tafel konden.



Hmmm lekker kip Madras tijdens het avondeten. Dit ging er goed in en is heerlijk van gegeten. Na het eten was het vrij programma. Wat wilde iedereen doen? De mannen hebben ervoor gekozen eerst te gaan douchen en daarna op de beamer een film te kijken met lekker chipjes erbij.

Robyn en Chevon zijn lekker uit gaan waaien op het strand. Jacky mocht hier bij mee, en heeft hier ook flink van genoten.

Hierna was het voor de rest tijd om te douchen en was het lekker een chillavondje verder. Tot het tijd was voor bed heeft iedereen lekker genoten. Slaap lekker allemaal en tot morgen!

Zondag

Wat een heerlijke ochtend, het zonnetje schijnt en de jongens waren al vroeg op. Joyce bakte een Kaiser broodje af voor de liefhebbers en tussendoor kwam Marjan binnen gelopen. Robyn, Chevron en Milou lagen nog lekker in bed. Joyce ging rond 10:00 samen met Dylan, Jesse en A. de dieren voeren op de Stelle. Er werd goed samengewerkt en dit zorgde ervoor dat we met zijn 4tjes binnen 1,5 uur klaar waren met voeren van het droogvoer, geven van het hooi en bijvullen van het water. Bij terugkomst op de Malversweie mochten de beeldschermen nog aan tot het middag eten. Daarna was het nog gezellig met z'n alle lunchen voordat de ouders weer kwamen. Het was weer een fantastisch weekend, bedankt!



[Klik hier voor de foto's](#)