

Weekendverslag 8 april t/m 10 april

Hallo allemaal!

Wat een gezellig weekend staat ons te wachten. Het wordt een drukke boel, want naast alle woonkinderen komen Cordell, Quintus en Esperanza op bezoek. Ook is Marco weer van de partij, en mag Pascal ons ook dit weekend blijven vergezellen! Sinds kort hebben we ook een nieuw jongetje op bezoek, Mohaned, die voor het eerst hier het weekend gaat meemaken.

We zijn van start gegaan met iedereen ontvangen en even socializen, zodat iedereen even zijn/haar rust kon vinden. Hierna was het al snel weer tijd voor het eten. Macaroni ham/kaas, hmmm... wat een heerlijke maaltijd!

Na het eten was het alweer snel tijd om cupcakes te maken, want morgen is er trouwens een cupcakewedstrijd op het dorp. Wie heeft de mooiste en meest lekkere cupcake?

Het werd één grote, gezellige kliederboel. Iedereen was de cupcake aan het versieren met kleurvloeistof, extra smaakjes en allerlei vrolijke kleurtjes. Tussendoor werd er veel buiten gespeeld met de skelters en de steps. Het was allemaal heel gezellig!

Eén voor één was het weer tijd voor bed na zo'n drukke dag.

Slaap lekker allemaal!



Zaterdag 9 april

Goeiemorgen!

Om 8 uur werd ieder gewekt voor het ontbijt van half 9. Een goede start van de dag met veel grapjes aan de ontbijttafel, om ons goed voor te bereiden op de volle dag die gaat komen.

Om 10 uur stonden we uiteraard weer paraat om naar de Stelle te gaan. Alle dieren konden gevoerd worden, inclusief het nieuwe paard Lady. Ook was er een nieuwe cavia geboren! Schattig!

De één terug met de auto, de ander met de fiets, om weer even onze rust te zoeken.

Om half 1 was de lunch, met knakworstjes! Wat een lekkernij. Na weer een leuk tafelmoment was het alweer bijna tijd om naar de prijsuitreiking van de cupcakes te gaan. Dit was kort, maar heel krachtig. Kaylee heeft met haar mooie cupcake de derde plaats behaald en Chevon met haar kleurrijke cupcake de eerste. Heel goed gedaan!

Als we terugkomen zetten we een estafette uit buiten en gaan we allemaal heel snel van start; GO GO GO! Daarna was het nog zulk mooi weer dat we gewoon lekker buiten bleven spelen; voetballen, skelteren en springen op de trampoline!



Ha daar zijn Astrid en Thomas, we gaan gewoon gezellig door.

Het is zulk mooi weer dat betekent; voetbalschoenen aan en gaan met de banaan. Er werd een partij gespeeld en iedereen ging er fanatiek en zeer sportief in mee. Cordell, Marco en Quintus en ons nieuwe vriendje Yuri namen het voortouw en begonnen al heel snel. Het was een gezellig potje en dat kon je horen aan alle leuke jellen en aanmoedigingen. Pascal en Chevon sluiten ook aan en doen goed hun best, Mohaned maakt zelfs een doelpunt.

Terwijl er buiten lekker word gespeeld maakt Sandra samen met Astrid het avondeten in orde.

Vanavond op het menu; rijst met kip, groente en zelfgemaakt rode saus #Jammie 😊 Omdat er toch een aantal kinderen dit echt niet lekker vinden worden er extra frietjes en snacks afgebakken; nog meer smullen allemaal!

Na het eten moeten alle kinderen om de beurt douchen; de een neemt er wat langer de tijd voor dan de ander. Ondertussen zijn er buiten ook nog kinderen een kampvuur aan het bouwen onder leiding van vuurmeester Marco. Als het wat donkerder word gaan we langzaam naar binnen en de gezelligheid gaat gewoon door. Iedereen wat lekkers eten en drinken en een spelletje op de Wii ook alles mag op zaterdag staat aan. Mohaned moet als eerste naar bed en na een verhaaltje van Robyn gaat hij lekker liggen. Ook Chevon, Esperanto en Yuri gaan lekker onder de wol; iedereen is moe van de leuke dag. De oudere kinderen mogen opblijven van Sandra maar om 22:15 uur gaat iedereen toch echt naar boven hoor!

Slaap lekker iedereen, tot morgen!

Zondag 10 April

Vandaag is uitslaapzondag maar veel van de kindjes zijn toch al vroeg wakker, de zon schijnt ook al zo lekker. Langzaam komt iedereen op gang en komt naar beneden voor een lekkere boterham of wat cornflakes. Na het ontbijt ruimt iedereen nog zijn kamer op, poetst zijn tanden of speelt nog even op zijn computer of DS. Om 10.00 uur gaan; Marco, Quintus, Cordell en Esperanza mee naar de Stelle. Robyn ligt nog onder de wol, Chevon, Nicole en Mohaned gaan een rondje fietsen en M. en Pascal vermaken zich op hun kamer. Iedereen doet lekker zijn ding.

Groetjes,

Sandra, Esmay, Joyce, Leonie, Thomas, Astrid, Simone, Marjan en Nynke

[Klik hier voor de foto's](#)