

Weekend week 11

18-20 maart 2016

Vrijdag

Hallo allemaal! Er staat ons een heel rustig weekendje voor de boeg. De meeste woonkinderen zijn de hort op dit weekend en komen pas zondagavond terug. Ook komt alleen Brandon logeren dit weekend, dus het wordt een heel rustig, maar gezellig weekend!

Het weekend gingen we dan ook van start met Brandon, Chevron, M. en Robyn. We hebben lekker chicken tonight gegeten. Chevron bood aan de afwas te doen samen met Marjan en dan kon Robyn ondertussen naar de voetbal gebracht worden.

M. en Brandon hebben nog even gechilld, om vervolgens ook op pad te gaan.

Zo hebben Marjan, Nynke en Chevron maar een spannend spelletje Cluedo gedaan.

Toen Robyn terug was van de voetbal hebben we heerlijk nacho's met zelfgemaakte guacamole gegeten, hmmm... Dit was ook zo opgepeuzeld!

Lekker met zijn allen nog even op de bank hangen voor de tv sloot deze avond weer gezellig af.

Slaap lekker allemaal en tot morgen!

Zaterdag

Goeiemorgen!

Deze morgen gaat wat anders dan we normaal gewend zijn, omdat we zo'n lekker klein groepje hebben. Ieder kwam één voor één beneden, en ieder heeft zijn/haar eigen ontbijt klaar gemaakt. Zo kon ieder de spullen die diegene zelf had gebruikt, ook zelf opruimen. Het was dus ook een relaxed ochtendje zo.

Om 10 uur zijn we vertrokken naar de Stelle.

Na het avondeten, lasagna met stokbrood, stonden er nog wat dingen op de planning. Simone verfde eerste Robyn haar haar, terwijl Chevron haar kunsten oefende op de ramen. Helaas vond ze dit moeilijker dan gedacht en werden de schilderingen meerdere malen uitgeveegd, maar samen met Simone maakte ze toch nog een hele grote boom op de ramen. Daar kunnen we dan van de week weer vogeltjes en blaadje bijschilderen. Om 20.00 uur kwam ook M. naar beneden en werd er druk overlegd voor een film. Uiteindelijk kwamen we uit bij Mr. En Ms. Smith. Een grappige film met liefde en een goede portie actie. Goede combinatie! Slaap lekker allemaal!

Zondag

Heerlijk uitgeslapen, waarna iedereen na een leuk weekend weer alles inpakt om naar huis te gaan. Tot volgende keer!

Groetjes!