

Weekendverslag

3 juli tot 5 juli

Vrijdag

Hitte, hitte, hitte... Wat is het ongelooflijk warm. Niet alleen buiten, maar ook binnen krijgen we het niet meer koel. Met alle ramen en deuren open kunnen we nog enigszins een windje creëren, maar



veel helpt het niet. Ondanks dat, is iedereen die vanmiddag aan komt om te logeren dit weekend heel erg vrolijk en hebben we er allemaal onwijs veel zin in.

Vanavond een Hollandse pot op het menu, aardappelen, broccoli, doperwtjes/worteltjes en een schnitzel. Zonder kaassaus zou deze maaltijd niet compleet zijn, dus die hadden we er ook nog aan toegevoegd. Na het avondeten als de wiedeweerga de corvee, spullen pakken en op naar het strand.

We reden speciaal naar Bruinisse, omdat ze daar zo een geweldig vlot midden in het water hebben liggen. Wat denk je, vlot weg.. Gelukkig stond er hier een aardige wind, die het vangen van krabben langs de waterkant best aangenaam maakte.

Terug op de boerderij aangekomen, namen we nog een toetje en dronken we nog wat, voordat we allemaal in onze privé sauna kropen. Ondanks de hitte, was iedereen toch zo vertrokken...

Zaterdag



Jaja, dat is vervelend.. om 8:00 wakker gemaakt worden. Ah gelukkig vond niet iedereen dat erg en konden we al gauw met zijn allen ontbijten. Het was de planning om een uurtje eerder naar de Stelle te gaan vanwege de hitte en we liepen goed op schema. Om 9:20 stonden we de paarden met zijn allen af te spoelen, want die hebben geen enkele mogelijkheid om wat verkoeling op te zoeken. De andere diertjes kregen hun eten en water en al snel konden we weer terug naar de



boerderij. De temperatuur liep al snel omhoog, Joyce en Patrick vonden het een leuk idee om flessenvoetbal te spelen. Maar met die hitte is het spel niet langer dan een uurtje gespeeld. Om 12:00 gingen Chevon en Joyce weer iets lekkers maken voor de lunch. Dit keer waren het wentelteefjes! Hmm! Nadat iedereen daar lekker van had gesmuld kwam Marjan binnen. Toen de middag aanbrak was het vanzelfsprekend hoe de middag ging verlopen. Iedereen wist ook gelijk wat er van hem of haar verwacht werd en binnen nog geen tien minuten was de hele bus ingepakt en konden we naar het strand! Dit keer gingen we naar Bommeneede, even een keer wat anders. Er stond een heerlijk windje en ook krabben waren hier te vinden. Het water was ook heerlijk dus er kon lekker gezwommen worden. Juist omdat er wind stond leek het niet warm maar Joyce en Marjan zorgden ervoor dat iedereen ieder uur werd ingesmeerd. Aan het einde van de middag pakte we onze spulletjes weer in en gingen we goed gebruind terug naar de Malversweie. Daar nam ieder even rust, heerlijk na een dagje zon zee strand. Op het menu stond kip tandoori wat bij iedereen zeer goed smaakte en dat met deze hitte. We besloten om de avond gesplitst door te brengen. Een groepje bleef bij Claudia en gingen een filmpje kijken. Het andere groepje ging nog even met Marjan mee naar Bruinisse om nog welgeteld 75 krabben te vangen. Toen deze werden vrijgelaten hadden we nog nooit zo iets moois gezien!! De avond werd afgesloten met zelfgemaakt gebak en drinken, vooral veel drinken! Good night!!

Zondag

Heerlijk wakker worden, blauwe lucht, geen wolkje aan de hemel en natuurlijk een ochtend zonnetje. Marjan en Claudia maakte een gebakken eitje en ondertussen om 9:00 uur kwam Joyce, Marjan overnemen. Uiteraard zijn we om 10:00 uur naar de Stelle gegaan om de diertjes eten te geven, maar vooral veel water. Om 11:20 uur was iedereen klaar met zijn eigen taak en konden we terug naar de Malversweie. Onderweg werd nog een beetje besproken wat we in de middag zouden gaan doen. Aangekomen op de Malversweie mocht er gegamed worden en ging Claudia samen met Manuel, Stefan, Chevon en A een stukje met de auto rijden. Joyce ging ondertussen knakworstjes opwarmen voor de lunch. Tijdens de lunch werd er nog even besproken wat de planning werd voor vanmiddag. Chevon vond het een leuk idee om naar de paarden te gaan op de Stelle. Bram, Manuel en A vonden het leuk om de witte bus een schoonmaakbeurt te geven, want na al die strandbezoekjes werd de bus er niet schoner op... Chevon, Robyn, Stefan en Joyce gingen naar de Stelle. Daar aangekomen de spulletjes gepakt en gingen we naar de paddock. We hadden Ego en donnie allebei nog geen 1 rondje laten lopen en het begon me toch te gieten. Snel alle spullen gepakt en naar de stal gerend om de spullen terug te leggen en snel naar de auto te gaan. Heel jammer, maar het weer is de hele middag gebleven. De mannen hebben de bus netjes schoongemaakt en daarna werd er besloten om een serie op te zetten op het Smartbord in de zaal. De middag vloog voorbij en het was alweer tijd om naar huis te gaan!



Bedankt voor het gezellige weekend allemaal!
Groetjes Claudia, Marjan, Simone en Joyce.

[Klik hier voor de foto's](#)