

Weekendverslag

1 mei tot en met 3 mei 2015

Wisseling van wacht zo op deze **vrijdag**middag! Gerjan gaat een rock en roll weekend tegemoet, Robyn gaat naar huis om alvast haar verjaardag te vieren waardoor we dit weekend begonnen met Bram en Pascal.

De maagjes werden rond gegeten en daarna de corvee samen weggewerkt. Het was een 'chille' avond; lees 'lekker bankhangen en filmpjes kijken'. Wij horen niemand klagen ☺ slaap lekker allemaal!



Zaterdagochtend begon de dag met een lekker zonnetje! Het was 8 uur tijd om iedereen wakker te maken. Claudia keek bij iedereen voorzichtig om het hoekje de slaapkamer in, maar de meeste wilden liever nog even blijven liggen. Helaas het was toch tijd om op te staan en te gaan ontbijten. Na het ontbijt mochten de computers even aan, en sprongen we in de bus op weg naar de Stelle. Met het zonnetje op onze bol was dit geen straf! Na lekker op het gemakje de dieren te hebben gevoerd keerden we weer terug op de Malversweie. Bram schoof aan zijn lego en de rest was even lekker aan het kletsen. Bram assisteerde Celine met de tafel dekken, en zo konden we om 12:00 aan tafel om te genieten van

een broodje knakworst. Om 13:00 kwam Claudia Goudzwaard binnen wandelen en ging Celine weer naar huis. Eigenlijk stond er op de planning dat we met de shetjes gingen lopen in het bos, maar we zijn uiteindelijk bij het kraampje van de Stelle beland aan de Brouwersdam! Wat was het daar gezellig. We mochten rond kijken in het nieuwe inspiratie centrum en daar om heen. Helemaal bovenin was het prachtig. We keken zo over heel de Brouwersdam heen! Eenmaal daar uit gekeken zijn we terug gereden naar de Stelle. Even de paardjes op de

paddock, en richting de mal. We waren allemaal best dorstig van een gezellige middag, dus eerst wat drinken!

Toen de **zaterdag**avond begon kwam Marjan en zij sloeg gelijk aan het pannenkoeken bakken. Bergen werden er gemaakt en uiteraard ook met kaas en spek die altijd de favoriet zijn. Het viel op dat Marjan maar 1x moest roepen dat het eten klaar stond, het rook vast lekker. Je kon bijna nog niet knipperen of de stapel was verdwenen. Het had gesmaakt.....! Met zijn



allen werd er opgeruimd zodat we snel verder konden met het avondprogramma. We gingen eierkoeken maken wat nogal spannen was want het was de eerste keer. Bram was verantwoordelijk voor het maken van het beslag, een goeie oefening voor zijn linkerhand! Bram had nog nooit eiwitten geklopt en ja hoor het was goed gelukt. Marjan had hem verteld dat als je het goed doet je de bak op de kop kan houden en er niets uit komt vallen. Dit moest getest worden en wat was ie trots, het was gelukt. Toen kwam Kokje Robyn en zij mocht het mengsel verdelen op de bakplaten wat een heel precies werkje was, zij was tenslotte eindverantwoordelijk voor de vorm van de koeken. Na 20 minuutjes in de oven waren ze prachtig geworden. Ondertussen had Robyn al de taart aangesneden, er was voor ieder wat wils. Ook de eierkoeken moesten geproefd worden. Uitgebuikt lagen we uiteindelijk op de bank en keken we nog even Bad Boys. Vanwege de verjaardag van Robyn mocht er zelfs nog opgebleven worden!

Onze vroege vogel zo op deze **zondag**morgen was Bram. Voor heel lang was hij ook de enige, samen met Marjan dan. Er werd zelfs een eitje voor haar gebakken. Dat uitslapen wordt de laatste tijd zeer serieus genomen, je hoort de begeleiders niet klagen uiteraard. Na de ochtend zeer traag te hebben gestart hoorden we van verre al wat maagjes knorren dus stegen we in de bus om naar de Stelle te gaan. We waren er allemaal over eens dit klusje snel te klaren en moest er efficiënt te werk gegaan worden. Een strakke planning en dit allemaal door de kinderen zelf! Het werkte als een trein en binnen no time waren alle dieren tevreden, wat een team work! Zelfs Jordy en Dave kwamen nog een handje helpen. Bij terugkomst kwam Jacomijn en die nam de middag over!

Eerst de tafel gedekt voor een lekkere lunch compleet met eierkoeken, die mochten versierd worden. Na de lunch was er eerst een moment voor jezelf, even chillen of lekker kletsen op de trampoline. Terwijl dit gebeurde kon Jacomijn even snel de corvee taken afmaken met Bram, daarna was het tijd om lekker in de keuken popcorn te maken en voor de buis. Met een heerlijke film, en chips en popcorn! Niet iedereen had zin om te kijken, wie niet wilde kon

lekker naar buiten, het weer hielp gelukkig mee! Na een lekkere middag kwam om 17:00 rick alweer en was het weekend weer voorbij.....

Bedankt voor het gezellige weekend!
Groetjes Jacomijn, Celine, de Claudia's, Marjan en Rick

[Klik hier voor de foto's](#)