

## Weekendverslag week 46 (13 nov t/m 15 nov)

### Vrijdag

Sjonge, vrijdag de dertiende, wat gaat dat opleveren? Noam en Marco durfden het in ieder geval aan om onze woongroep te versterken dit weekend. Het weekend begon met een lekkere kip hawaii met stokbrood en smeersels en zo hadden we een lekkere bodem gelegd. Corvee werd gedaan en was eigenlijk binnen een mum van tijd voorbij. Van de rijst die over was werd rijstepap gemaakt door Marjan en Nicole en zo hadden we een lekker toetje. Daarna werd de tijd benuttigd om huiswerk te maken wat hier en daar nodig was of er werd gedoucht. Onder het genot van een bakje koffie of bekertje ranja werd er gezellig gekletst en zo rond half negen werd de woonkamer wat voller omdat toch The Voice Of Holland te leuk was om het niet te kijken. Uiteraard was er ook genoeg lekkers waaronder wat chipjes. Aangezien de groep wat ouder was werd ook de slaaptijd van 22.00 een beetje door de vingers gezien. Of was dit omdat we morgen een extra uitslapdag hebben toevallig?.....



### Zaterdag

Eén voor één ontwaakte ieder uit dromenland, de eerste om 9 uur en de laatste 11 uur. Lekker uitgeslapen hoor! Zo begonnen we de dag ook heel relaxed, met voor ieder een lekker ontbijt met een gebakken eitje.

Astrid kwam langs om Manuel zijn haar te knippen, en zo wou iedereen graag geknipt worden! Zodra Manuel klaar was, waren Robyn, Kaylee, Nicole en Aïcha aan de beurt. Ieder heeft weer een fris kopje en weer mooi haar. Hierna nog even gefruitseld met leuke dingetjes in elkaar haar maken. Hierna ging ieder zijn/haar eigen ding doen en even lekker ontspannen.

Voor bij de lunch had Leonie, met hulp van Aïcha en Robyn, heerlijke eierkoeken gemaakt. Hier heeft iedereen van gesmikkeld bij de late lunch. Hierna een boodschappenlijstje gemaakt voor bij de Action. Nicole, Robyn, Aïcha, Marco, Joyce en Jolanda zijn

lekker op stap gegaan en hebben allerlei leuke dingetjes gescoord. Ondertussen was Noam niet zo lekker geworden, dus die heeft op de bank gehangen om tv te kijken. Manuel was lekker bezig met zijn muziek mixen, wat er heel ingewikkeld uitzag. Voor Manuel super simpel natuurlijk! Rond 16:30 vertrokken Claudia samen met Manuel en Nynke om de paarden binnen te zetten. De rest van de groep kwam op dat moment terug op de Malversweie. Er werd wat te drinken op tafel gezet en een muziekje opgezet. Om 17:00 begon Joyce het avondeten voor te bereiden en Jolanda ging samen met Nicole en Noam knutselen. Op het menu voor vanavond stond dit



keer: gebakken aardappeltjes met bloemkool met kaassaus en een gehakt schnitzel. De pannen werden haast leeg geroofd en uiteindelijk was alles leeg. Na het eten werd de corvee gedaan en begonnen Noam en Joyce met kaarsen maken! Nicole, Aicha en Robyn gingen verder met naaien van leuke poppetjes. Uiteindelijk was het al snel 21:45 en gingen de eerste tandenpoetsen. Slaap lekker iedereen en morgen lekker uitslapen!



Hier waren de kaarsen al klaar voor gebruik!

Ook Menno kwam even kijken in de stichting. Hier hangt hij in de handen van Robyn!



Zondag:

Een hele goede morgen deze luie zondag morgen. Onze vroege vogel van vandaag was Manuel, daarna duurde het toch wel even voor de volgende uit zijn diepe slaap ontwaakte. Langzamerhand kwamen ze 1 voor 1 naar beneden druppelen. Wie neemt het ze kwalijk, daar is het ten slotte zondag voor! Nicole kwam rond half 10 ook naar beneden. Niet veel later volgde de rest. Er werd afgesproken dat ieder zijn eigen ontbijtje mocht maken. Er werden lekkere eitjes gebakken, ook werd het tosti ijzer goed getest. De lekkere geur van een gebakken ei en het gekraak van lekkere knapperige tosti. De kinderen hebben lekker gesmuld van hun eigen creaties. Na het eten werden er kleurpalen uitgeprint en hebben Nicole, Kayleigh, aicha en Joyce hun fantasie op het papier losgelaten. Om 13:00 stapte Marjan binnen om het team te versterken. Brandon kwam met het goede idee om voor het middageten pannenkoeken te bakken! Dit sloeg natuurlijk niemand af. De Malversweie begon heerlijk naar pannenkoeken te ruiken. Deze hebben de kinderen en begeleiders natuurlijk met genot op gepeuzeld. Eenmaal klaar met het eten en corvee was het alweer 15:00 en toen kwam het weekend langzaam tot zijn einde.

Iedereen bedankt voor een gezellig weekend!

Groetjes Rick, Nynke, Marjan, Claudia. Jolanda, Joyce en Thomas

[Klik hier voor de foto's](#)