

# Weekendverslag

## 24 juni tot 26 juni

### Vrijdag

Toen Celine binnenkwam om 15.00 stond Brandon te springen om de boodschappen te gaan doen en als finishing touch vroeg hij Rick een recept voor tiramisu op te zoeken. Dat zou smullen worden! Ondertussen kon de groep wat ontspannen en werd er gebruik gemaakt van de Wii en werd er flink meegesprongen op de muziek van Frozen tijdens just dance!

Toen Brandon terugkwam vertelde hij Rick stiekem het recept en vroeg hij om wat hulp bij het bereiden hiervan. En zo geschiede.

Als eerste moesten we maar eens de aardappels schillen voor de puree en terwijl Brandon dat aan het doen was kwam Cordell al kijken of alles onder controle was. Ook hij sprong bij en samen met Brandon waren de aardappels zo klaar. Ondertussen was Rick al bezig met het klaarmaken en het marinieren van de kip en het schoot allemaal lekker op. Voor het eerst deze week stond het eten dan ook daadwerkelijk om 18.00 op tafel en kon er volop genoten worden van het voorgerecht; Geitenkaas met honing in het spek gebonden. Daarna kwam de aardappelpuree waar Brandon al die tijd mee zoet was en die was inderdaad verrukkelijk! Hierbij kwam een schaal vol kip gemarineerd met knoflook, tomaten, uien, mozzarella, olijfolie en verschillende specerijen. Hier stond al groente tegenover een gekruide pan vol stomende roerbakgroente. Dit alles was zo weer van tafel en de buikjes waren rondom in formaat verdubbeld!

Na dit ruime maal was het tijd om wat uit te buiken en vervolgens met een groepje aan deze monsterlijke afwas te beginnen. Toen dit gedaan was is Rick alvast begonnen met het toetje en na de eerste voorbereidingen sprong ook Brandon

bij, dit toetje was snel klaar maar moest helaas nog een uurtje opstijven in de koelkast..... ☹

Dit gaf gelegenheid om een kampvuurtje te starten voor het volgende project, zelfgemaakt brood roosteren!

Door de wind duurde het een tijdje tot het vuur aan was, maar toen het eenmaal brandde kwam er genoeg hitte vanaf om een stapje achteruit te nemen. Nadat Celine haar brood liet rijzen konden we beginnen! Het brood viel ondanks zijn "ongerezen staat" toch in de smaak en ook dit was zo op!



Na dit verlate broodroosterfestijn kwam ook deze dag ten einde en werd het bedtijd voor de groep. Een zeer geslaagde dag!

### Zaterdag

Nou poehpoeh, voor dit weer kom je ook je bed niet uit. Het regende al voordat we hadden ontbeten en het ziet er naar uit dat het ook dierenvoeren wordt in de regen... ☹️ Na het ontbijt werd de corvee gedaan en de tandengepoetst, bedden rechtgetrokken en de kamer aan kant gemaakt. De kamers zagen er netjes uit, de tanden waren weer fris en toen kon er gegamed worden. Toen om 10:00 de game tijd voorbij was, was het tijd om naar de Stelle te gaan. Celine ging met Esperanza, Quintus en Amanta om de groente. Joyce ging met Cordell, Brandon en Manuel alvast naar de Stelle om het hooi te voeren en het water bij te vullen. Ook moesten we de paarden even terug brengen naar de Paddock, want met die vreselijke weer is het geen pretje om op een open wei te staan en geen



schuilplekken te hebben. Toen de paarden op de Paddock stonden kregen ze lekker eten van Esperanza en Amanta. Cordell en Manuel zorgde ervoor dat alle diertjes voorzien waren van water, hooi en stro. Uiteindelijk begon het een beetje te spetteren, maar gelukkig ging iedereen nog harder werken en waren voor de grotere buien alweer op de Malversweie. teruggekomen op de Malversweie, zette Celine wat te drinken op tafel met een koekje. Heerlijk glaasje siroop met een chocolade koekje erbij, dat ging er wel in bij iedereen na dat harde werken. Uiteraard was er nog even tijd om de computers aan te zetten zodat Celine aan het middag eten kon gaan beginnen. Vanmiddag gaan we namelijk een bolletje met een snackje

eten hmmm! Rond 12:00 gingen de snacks in de frituur en kon Joyce iedereen gaan roepen om aan tafel te komen. Robyn was nog druk bezig met haar was en Manuel was nog druk bezig met zijn kamer op te ruimen. Maar toen ze hoorde dat we een snackje gingen eten en er een notenburger klaar lag voor Robyn, kwamen hun ook snel aan tafel.

Toen Simone aan kwam hadden we net gegeten. Na de corvee en even iets voor onszelf te hebben gedaan, werden er op verschillende plaatsten films opgezet. Een actiefilm voor de grote mannen, Frozen voor de meiden en PowerRangers voor de liefhebbers in de woonkamer. Helaas was de laatste film niet echt een denderend succes in verband met de internetverbinding, maar met een hapje en een drankje was het toch wel even lekker.

Tegen de klok van 16.00 uur ging Simone alvast aan het eten beginnen en sloot degene die wilde lekker aan.

We aten vanavond lekker vroeg, al om half zes, zo hadden we wat aan onze avond. Na al het culinaire deze week vanavond gewoon aardappelen vlees en groenten. En ja hoor, ook dit was gewoon een succes voor klein en groot! De corvee was deze avond wonderbaarlijk snel verdwenen. Het weer buiten was nog steeds niet om over naar huis te schrijven dus bleven we lekker binnen. Morgen hebben we een jarige en Brandon besloot dat dit een mooie reden was om een taart te bakken!

Marjan maakte rijstepap, extra veel dit keer, en ook dit ging op. De rest van de groep zocht zelf vermaak en dit ging prima. Ook werd er nog even lekker gedoucht. Fris en al belandden we uiteindelijk allemaal voor de televisie om de animatiefilm UP! te kijken. En ja, ook dit was succesvol voor jong en oud..... Op den duur moesten de bedjes toch opgezocht worden maar aangezien het morgen uitslapdag is vond iedereen dit eigenlijk best een goed plan 😊

## **Zondag**

Hiep hiep hoera, er is er eentje jarig! Leonie begon de ochtend met het ophangen van slingers met hulp van Amanta die al wakker was. Manuel was blij verast toen hij al de slingers en ballonnen zag. Gefeliciteerd Manuel, met je 17<sup>de</sup> verjaardag. Dit moest natuurlijk goed gevierd worden met een lekker eitje. Degene die wakker waren zijn mee gegaan met Marjan naar de Stelle. Brandon, Esperanza en Robyn lagen nog in diepe rust en waren niet waker te krijgen. Zo kon Leonie alvast beginnen alvast aan het voorbereiden van de high tea.

Voor het voorbereiden van de high tea was weinig tot geen animo. Met een beetje klagen hielpen Quintus en Esperanza mee met de worstenbroodjes.

Dan maar een plan B; lekker naar het bos en naar het strand. De tijd vloog voorbij en het was inmiddels alweer 15:00 en de ouders stonden alweer voor de deur!

Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Joyce, Celine, Rick, Leonie, Marjan en Simone

[Klik hier voor de foto's](#)