

Weekendverslag

23 t/m 25 januari

Vrijdag

Om 15.00 uur kwamen Celine, Thomas, Bram en Jorn vrolijk binnenlopen. Bram ging meteen naar boven om zijn spullen te pakken omdat hij om 19.00 uur opgehaald zou worden door zijn vader. Jorn heeft nog een potje gepoold met Tomas die Thomas won, maar let op er komt een revanche! Daarna zijn Jorn en Bram lekker voor de tv gehangen met een lekker door Claudia geschild appeltje erbij. Rond 17,00 uur kwam Gerjan ook thuis met de mededeling dat hij honger had en wat we gingen eten. Op ons antwoord stampot andijvie reageerde hij erg enthousiast. Vlak daarna kwam Marco ook binnenlopen en om 18.00 uur zaten we met zijn zessen aan tafel, waar door sommigen wel 3x werd opgescheept en de halve rookworst die iedereen kreeg ging er ook wel in. Lekker hoor zo'n Hollands stampotje.

Na het gingen Jorn, Gerjan en Marco een potje Grand theft auto op de PlayStation spelen en om 20.00 uur hadden Celine en Claudia een leuke verrassing, we hadden stolbrood met kruidenboter, pizza en frikadellen gebakken. Lekker een hapjesavond met televisie erbij! Een perfecte chillavond wat wil je nog meer. Om half 10 ging iedereen vrijwillig al naar bed. De hele week zit er weer op en dat konden we merken ook. Aan slaap was vooral een gesprek!

Zaterdag

Goedemorgen! Ondanks dat de jongens wat langer mochten blijven liggen waren ze al om 8:00 wakker. Gerjan ging weg terwijl Celine, Marco en Jorn aan het ontbijt schoven. Daarna gingen we naar de Stelle. Aangezien we maar met zijn drieën waren deden we alles gezellig samen! Ook wel is leuk. Terug van de Stelle werd de film need voor speed opgezet, maar Marco had zoouooooooooooooooooooooou'n honger. Na een half uur tijd rekken ging iedereen dan maar al vroeg aan tafel. Tosti's werden gemaakt en er werd over de middagplanning gepraat. Aangezien de jongens maar met zijn tweeën zijn is het best lastig kiezen. Om 13:00 stonden Claudia en Claudia voor de deur en ging Celine naar huis. Er moesten nog wat boodschapjes gehaald worden dus zijn Claudia GW en Jorn samen op pad gegaan. Alle boodschappen die we nodig hadden hebben we ingeslagen, daarna zijn we terug gegaan naar de Malversweie. Daar aangekomen mochten de jongens nog even gamen tot 1600 uur want we moesten de lieve paardjes nog binnen zetten voor dat het donker werd. Uiteindelijk was het een leuke en luie middag, wat de jongens echt even nodig bleken te hebben!

Om 1700 kwam Joyce, Claudia GW overnemen en werd er lekker gekookt. Er stond een gehaktbal, gekookte aardappelen en broccoli op het menu. Martin en zijn vriendin schoven ook gezellig bij het kleine clubje aan en zijn na het eten hun huisje weer ingegaan. Na het eten hebben we ongeveer de halve stichting verbouw en dingen opzij gezet. Marco, Jorn en Joyce waren had bezig, terwijl Stefan en Claudia GZ niets vermoedend een rondje aan het lopen waren. Toen hun eenmaal terug kwamen merkte hun helemaal niets van de verandering. Pas toen Marco het zei zagen ze het pas en vonden het eigenlijk wel mooier zo. Na de inspanning plofte we rond 20:30 op de bank neer met een bakje popcorn. Toen we film aan het kijken

waren (een hele maffe film op TV) kwam ineens Daniël binnen, hij had Marco zijn hulp even nodig om een auto in elkaar te zetten. Marco ging met Daniël mee en Jorn lag lekker te luieren op de bank. Nadat Marco weer terug was gingen we gezamenlijk naar boven, tandenpoetsen en lekker het bedje in.

Zondag

Omdat het gister iets laten was geworden, mochten de jongens wat langer blijven liggen. Rond 8:30 stond Marco al aangekleed en wel op de gang. Jorn lag nog lekker in bed en wilde nog even blijven liggen. Nadat Jorn ook uit bed was gekomen en we ontbeten hadden, stapte Claudia GW alweer binnen. De bedden werden afgehaald en de tassen ingepakt en beneden gezet. Op naar de stelle!

Gangster verwelkomde ons door te hinniken en te rollen door zijn wei. Jorn en Claudia gingen samen het droogvoer en de groente doen. Marco en Joyce gingen de stallen uitmesten, het water nakijken en hooi geven bij de diertjes. Ondertussen hadden we nog hulp gekregen van Stefan! Erg fijn ☺.

Stefan wilde erg graag paardrijden dus had Joyce ego opgezadeld en heeft Stefan een paar rondjes gereden met Ego.

Rond 12:10 begonnen we al honger te krijgen en hebben we Ego afgezadeld, Stefan gedag gezegd en teruggegaan naar de Malversweie. Na een broodje knakworst en een tosti konden we er weer tegenaan!

Omdat de jongens zo hard gewerkt hebben, verdiende ze een extra half uurtje game tijd. Van 2 tot half 4. Rond 4 uur werden de jongens opgehaald. Jorn stond een leuke avond te wachten, want vanavond viert hij zijn verjaardagsfeestje!

Bedankt voor het gezellige weekend!

Claudia Goudzwaard, Claudia Geuze, Celine en Joyce!

[Klik hier voor de foto's](#)