

Weekendverslag

19 juni tot 21 juni

2015

Vrijdag

Een drukke dag vandaag. Manuel heeft vanmorgen al zijn spulletjes verhuisd naar onze boerderij en zijn kamer vanmiddag ingericht. Vanmiddag kwam ook Chevron voor het eerst logeren. Zo hadden we een leuk clubje dat eigenlijk door de 'oude garde' wegwijs gemaakt werd hier rondom en in de boerderij. Marjan en Simone hadden een leuk programma bedacht. NA het avondeten lekker samen hapjes maken, de tafel vullen met allerlei lekkers en spelletjes en ouderwets bordspellen doen. Mastermind tussen Simone en Chevron, Zeeslag tussen Robyn en Marjan, Memory tussen Aicha en Patrick en Bram en Manuel speelde een potje poolen. Tegen de tijd dat de avond viel was ook het avond- en ochtendritueel duidelijk voor onze nieuwe leden en konden we lekker gaan slapen.



Zaterdag



Goedemorgen!! We hadden vroege vogels wat betekende dat we om half negen gezellig met zijn allen aan tafel zaten! Lekker een bakje vla en boterhammen. Wanneer alles opgeruimd was kon er vrijgespeeld worden tot tien uur en toen gingen we de groenten halen bij de Jumbo en aansluitend naar de Stelle om de dieren te voeren. Teams werden gemaakt en zo had iedereen een heldere duidelijke taak. Ook had iedereen de taak gekregen om steentjes te verzamelen voor de activiteit van vanmiddag. Bij terugkomst werd er nog wat gepoold en meegeholpen aan het klaar maken van de lunch. Na de lunch werd Simone afgelost door Claudia Geuze en om half 2 vertrokken we naar Colijnsplaat. Daar was een hulpverlenersdag. De brandweer en de koninklijke marechaussee

gaven demonstraties en je kon ook een kijkje nemen in een ambulance en een dierenambulance. Bram vond het spuiten met een brandweerslang helemaal geweldig. We zagen ook hoe de marechaussee iemand arresteerde en hoe de brandweer iemand die bekneeld zat in een wagen eruit haalde. Het mooiste was dat we op het eind eerst in een wagen en daarna in de bus van de marechaussee mee mochten rijden. Sirenes en zwaailichten aan natuurlijk. Om half 3 was het tijd om weer naar de Mal te gaan. Toen we terugkwamen hebben we eerst iets gedronken en daarna zijn we begonnen met het maken van vaderdagskado's. Het mooiste was dat de jongste van het stel, Patrick, als eerste klaar was. Er zijn mooie dingen gemaakt voor de vaders. Ze zullen er blij mee zijn.



Om 18:00 stond het eten alweer klaar op tafel. Deze keer: gebakken aardappeltjes, kip gemarineerd in ketjap, rode kool en witte bonen in tomatensaus. Heerlijk was het en al snel konden we gaan beginnen met de corvee. Patrick is gaan douchen en is naar bed gebracht door Claudia. Joyce is samen met Chevron en Aicha naar de stelle gereden om de paardjes te verzorgen. Na het poetsen gingen we Donnie longeren. Hij deed het super en de meiden ook (zie de foto's)! Toen we Donnie weer terug hadden gezet zijn we terug gegaan naar de Malversweie. Aangekomen op de MW kreeg ieder een bakje vla met wat te drinken en werd niet veel later een film opgezet. Om 21:30 werd de film stopgezet en ging iedereen naar boven om zijn tanden te poetsen en naar bed te gaan. Slaaplekker jongens. Morgen is het uiteraard uitslaapdag!

Zondag

Om 6:36 was Patrick al wakker en tegelijkertijd kwam Bram uit zijn kamer. Nou jongens, jullie hebben geen gebruik gemaakt van de uitslaapdag... Nadat ze het toilet bezocht hadden gingen de jongens weer terug hun kamer in. Om 7:30 mochten ze naar beneden en ook Chevron werd wakker en ging naar beneden. Om 8:00 kwam Marjan binnen en werd beneden de tv aangezet. Om 9:30 was iedereen wakker en konden de laatste nog even ontbijten voordat we naar de Stelle gingen. De taken werden verdeeld en zo kon iedereen aan de slag. Binnen een uur was iedereen klaar en konden we terug naar de MW om de film verder te kijken. Dat het een beetje regende hielp ook wel dat iedereen extra hard werkte natuurlijk! Ondertussen werden er voorbereidingen getroffen voor de lunch, tosti's!!!

Na de lunch was er tijd om even bij te komen van het harde werken en kon er even gerelaxt worden.

Hierna stond het inpakken van het vaderdagcadeau op de planning en iedereen zat in een mum van tijd aan de witte tafel.

Omdat het morgen de laatste schooldag is van Aicha ging zij cupcakes maken en toen zij klaar was gingen Rick en Chevron dit ook doen voor de groep. Heel de middag waren de dames bezig met het bakken en versieren, dit kwam mooi uit want zo had de rest van de groep tijd voor een gezellig praatje en wat leuke spelletjes. Patrick vind het poolen helemaal geweldig en het was een kwestie van tijd voordat ook Rick hieraan moest geloven!

Om 16.00 was het weekend helaas voorbij gevlogen en werden Patrick en Chevron opgehaald.

Het was een supergezellig weekend en we kunnen niet wachten op het volgende!

Groetjes Marjan, Simone, Joyce, Claudia Geuze en Claudia Goudzwaard.

[Klik hier voor de foto's](#)