



Thema week Wilde Westen (14-18juli)

Maandag:

Rond 10 uur kwam iedereen binnen, het zonnetje werd meegenomen hiernaartoe. Nadat iedereen zijn spullen op zijn kamer heeft gezet, werd de planning op het bord geschreven. We zouden naar de stelle gaan om met Donnie het paard een parcours af te leggen en wel zonder zadel! Niet iedereen vond dat leuk om te doen dus mochten de kinderen die het wel leuk vonden het parcours afleggen. De rest mocht iets voor zichzelf doen op stelle, Dave was samen met Cordell een hindernis aan het maken om met de BMX over heen te fietsen. Als eerste mocht Esperanza op donnie. Ook zij vond het toch wel eng maar zette toch door. Voor ze het wist zat ze al op Donnie. Joyce had Donnie goed vast door naast het hoofdstel ook nog het longeerlijn vast te maken. Ze heeft het parcours netjes gereden en het was tijd voor de volgende. Dat was cowboy Gerjan. Gerjan dacht het wel met sturen erbij te kunnen. Maar dat was toch best moeilijk, zonder zadel en alleen teugels in zijn handen heeft hij parcours toch best netjes afgelegd. Donnie was alweer klaar voor de volgende. Dat was Marjan! Ook Marjan vond het best eng om zonder zadel op een paard te gaan zitten... ook haar is het gelukt. Heel goed gedaan allemaal! Toen we Donnie terug bij zijn vriendje Ego hadden gezet, was het weer tijd om naar de Malversweie te gaan, waar een broodje knakworst op ons zat te wachten. Hmmm. Dat was smullen. Daarna werden de spullen ingepakt en gingen we op naar het strand. Het was super lekker weer buiten! Iedereen ging lekker doen waar hij zin in had. Wesley, Dave, Cordell, Dylan en Celine gingen een wedstrijdje krabben vangen houden. Wesley, Dylan en Celine hadden er in totaal wel 64 gevangen! Dave en Cordell waren de tel helaas kwijt geraakt. Gerjan vloog over de golven met zijn surfplank. Esperanza en Marjan zochten schelpjes en Quintus scharrelde lekker tussen iedereen door. Terug op de Malversweie ging iedereen nog even lekker vrijspelen en gingen om 17:00 de computers aan. Celine ging het eten koken. Op



het menu stond wraps en taco's. Deze werden heerlijk opgesmolt. De kip was een beetje pittig, maar met een flinke slok water was het goed te doen. Daarna stond een echte wilde westen onderdeel op de planning. Het maken van een tipi. Een soort wigwam. Wesley, Cordell, Dave en Dylan maakten er één en de ander werd gemaakt door Rick, Celine, Esperanza en Quintus. Binnen een mum van tijd stonden er twee stevige houten framen, en er werd goed en stevig een doek omgewikkeld. Zo die staan. Gerjan was ondertussen bezig het kampuur op gang te krijgen. Toen het kampuur eenmaal brandde kwamen de marshmallow's tevoorschijn. En wat smaakte die lekker!!! Daarna werd er nog gevoetbald, tv gekeken en vertrok iedereen langzaam, maar voldaan naar zijn bedje. Slaaaap lekker!!!



Dinsdag

Dan mag het wel vakantie zijn, echt uitslapen zat er niet in voor deze groep. Maar ach we kijken altijd vanuit het positivisme: het was een gezellige bedrijvigheid zo op deze vroege morgen! Om half negen zaten we aan het ontbijt en bespraken we hoe de dag er uit ging zien. Na de corvee was het even vrijspelen maar snel daarna sprongen we de witte bus in, hop! voor de eerste activiteit van de dag. Verkleed als cowboys en indianen betraden we het bunkerbosgebied in Burgh Haamstede. De cowboys moesten eerst de indianen zoeken voor de schat en daarna andersom. Met dit spelletje waren we zeker twee

uur zoet, zo heerlijk in de buitenlucht! Bij terugkomst heerste er flinke trek dus besloten we een lekker eitje te bakken. Er bleef niks van over. Na ook deze corvee ging Marjan samen met Wesley en Esperanza boodschappen doen en Rick nam de mannen het veld op voor een potje voetbal, wat was het spannend. Wie had er nou ook alweer gewonnen?

Ze hadden flinke regen opgegeven maar raad eens.....er viel geen druppel. Dus sprongen we wederom in de bus met al ons hebben en houwen om zo nog even naar de pier in Ouwkerk te gaan om nog wat krabben te vangen. Bij terugkomst was het grootste deel vooral bezig met het spelen van de wandelende takken.

Voor het avondmaal stond op het rooster: Nasi, maar niet zomaar nasi... Nasi met gehakt. De groep vond het toch een beetje vreemd, maar alle borden werden leeggegeten en in de pan... daar zat ook niets meer in. Natuurlijk moest er na het eten de corvee worden gedaan, daar stond Lorenzo op. Toen Joyce en Lorenzo de corvee taken aan het doen waren, was Simone al bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten van de avond: Een dromenvanger maken. De activiteit werd uitgelegd, we moesten eerst naar buiten voor een stuk wilgentak. We begonnen met de kleinere takken, maar die waren net te kwetsbaar en braken er snel weer af. Toen we de grote dikke takken gevonden hadden werd het tijd om die aan elkaar te maken zodat het een mooie ronde cirkel werd. Die moesten we bekleden met gekleurd papier. Toen mochten we het draadje spannen om de cirkel heen om er een soort spinnenweb in te creëren. Nadat dat gebeurd was mochten er kralen in gehangen worden wat sommige erg leuk vonden. Als slot werd er een draadje aan gemaakt zodat de dromenvangers opgehangen konden worden!

Woensdag:

Goede morgen deze zonnige morgen. Om 8 uur werd iedereen wakker gemaakt door de leiding, en om half 9 zaten we met zijn allen aan het ontbijt. De weer man had voorspeld dat het vandaag lekker weer zou worden, dus hadden we het plan om lekker bij het Veerse meer te gaan varen. Na het ontbijt en het corvee gingen we met zijn allen in de bus. Eerst nog even langs de Stelle, om de boot te halen. Toen dat allemaal geregeld was gingen we op pad. Eenmaal aangekomen hebben Simone en Gerjan de boot in het water gelaten en kon de pret beginnen. Er zijn wel meer als 10 rondjes gevaren, en iedereen is een keertje mee geweest! De andere kinderen zaten lekker op het strand, aan het zwemmen of waren krabben aan het vissen. Dit is namelijk een echte hobby van de jongens geworden! Rond half 4 zijn we met zijn allen de bus in gegaan en zijn we terug gereden naar de Malversweie. Wat was het een heerlijke ochtend/middag! Iedereen was lekker bezig en hadden het naar hun zin!

Om ons nog een beetje meer aan te passen aan het thema werden er frietjes en snacks zo vanaf de tafel gegeten, lekker met de handen! Sommigen moesten er stiekem toch wel even aan wennen. Na het eten hadden we ook een thema gebonden activiteit maar eigenlijk was het vrij duidelijk dat iedereen het liefste gewoon weer krabben wilde vangen. Dus ja hoor, de bus werd voor de



verandering maar weer eens ingeladen vol met emmers en krabhengels. Het was deze dag velen malen warmer dus het was voor iedereen prima uit te houden aan het water. De hond van Joyce (Zoe) kwam nog even langs en die bleek het geweldig te vinden om een flesje uit het water te vissen. Na wederom een flinke vangst en uiteindelijk een krabbenrace gingen we richting huis. Daar was het wat drinken en uiteindelijk lekker naar bed.

Donderdag:

En alweer (gelukkig), een hele zonnige, goede morgen! Vanochtend heeft de leiding de kids weer om 8 uur wakker gemaakt, en wat waren ze snel beneden!! Om half 9 zaten we lekker te ontbijten, om energie op te doen voor deze sportieve dag. We zijn namelijk wezen kanoën op het Veerse meer! Het weer zat goed mee, en daar hebben we lekker van genoten! Er mocht gekozen worden of je alleen in een kano wilde of met zijn 2en. Alle jongens wilde apart, Claudia en Marjan zaten samen en Jordy en Esperanza ook. Het was een hele opgave, want het was best een eindje peddelen! Maar gelukkig, iedereen heeft het zonder mopperen gehaald! Super! Tijdens de kano tocht hadden we een opdracht. We moesten namelijk er achter zien te komen hoe de medicijnman heette. De eerste opdracht was lastig te vinden, maar deze heeft Cordell later nog gevonden. hartstikke goed. We hebben het woord uit eindelijk niet geraden, maar dat mocht de pret niet drukken! Na het kanoën hebben we lekker onze boterhammetjes gegeten en zijn we naar het strand geweest. Er is weer lekker gezwommen en er zijn weer veel krabben gevangen! Om 4 uur zijn we weer terug gereden

naar de mal. Eenmaal op de Mal werden alle spullen weer opgeborgen en mochten we nog even vrijspelen, om 5 uur gingen de computers aan. Simone en Celine troffen ondertussen voorbereidingen voor een over heerlijke barbecue. Om half 7 gingen we aan tafel. Er werd genoten van de speklappen, hamburgers, kipsate en stokbrood. Dave en Quintus zorgden ervoor dat de vleesjes niet aanbranden, super zulke koks! Na het eten werd nog een lekker ijsje gegeten. Daarna gingen we één voor één douchen en was het al weer bed tijd. Time flies when you having fun! Slaap lekker iedereen!!

Vrijdag

En ja hoor, zonder dat je het door hebt is het gewoon al weer vrijdagochtend. Verrassend genoeg (voor dit groepje) bleef alles redelijk lang liggen. Uiteindelijk werd iedereen wakker gemaakt en werden de kamers opgeruimd, tassen ingepakt en aangekleed. Iets later dan anders gingen we aan het ontbijt. De hitte voelden we al goed en die werd dan ook snel opgezocht. De bussen werden er bij gepakt want na een week strand en bos was deze wel toe aan een schoonmaakbeurt. Iedereen in bikini of zwembroek, muziekje aan en we hadden zo een buswasfeestje! Onvermijdelijk was het natuurlijk dat iedereen kletsnat eindigden maar het was een prima activiteit! Na wat te hebben gedronken gingen we al aan tafel voor de lunch. We hadden wat extra gasten dus sinds lange tijd zat dan ook echt de hele tafel vol, gezellig!

Binnen no time was de corvee gedaan want de zon riep, heerlijk zo'n vakantiegevoel. Het was super warm buiten, te warm. Daarom werd de verkoeling lekker binnen gezocht. Over anderhalf uur zouden de ouders alweer voor de deur staan. Dusja wat ga je doen? Lekker een filmpje dan maar, helaas wilde de beamer niet meewerken en werd het gewoon lekker chillen. Binnen no time was het drie uur en werden de kinderen opgehaald. Bedankt voor de gezellige midweek allemaal!

[Klik hier voor de foto's](#)