

Vrijdag 4 juli tot zondag 6 juli

Vrijdag

En het is weer weekend! Het was erg benauwd buiten en één voor één kwamen de kinderen binnen druppelen. Bram vroeg gelijk of we konden gaan vissen vanavond. Hij had zijn visspullen meegenomen en onwijs veel zin om een visje te vangen! Celine besloot het weer even af te wachten en helaas de lucht werd steeds donkerder. Het eten stond inmiddels op tafel: krieltjes, boontjes, erwtjes en een schnitzel. Na het eten kwam de nieuwe verslaving op tafel. Het maken van armbandjes. Daarna kwamen de pestkaarten op tafel. Bram, Celine en Gerjan gingen de strijd met elkaar aan. Er werd heel fanatiek gespeeld. Er werd telkens revanche genomen. Daarna was het gametijd en zijn de jongens lekker naar bed gegaan. Morgen weer een nieuwe dag. Slaap lekker mannen!

Zaterdag

De stemming zat er al goed in vanmorgen. Iedereen kwam vrolijk uit zijn bed en ze stonden binnen no time beneden. We zaten daarom om 8:15 al aan het ontbijt! De plannen voor vandaag werden besproken. Op de planning stond bowlen en midgetgolf. Na het ontbijt konden de jongens nog even ontspannen en daarna vertrokken we naar de Stelle. De dieren moesten natuurlijk ook nog voorzien worden van een lekker hapje! We waren al snel klaar met dieren voeren en dus gingen we op pas naar Port Zélande. De auto's werden geparkeerd en zo konden we met zijn allen naar de midgetgolfbaan. Ieder kreeg een golf stick en een eigen bal. De groep werd verdeeld in 2 groepen. De 1 begon van 5 en de ander begon bij 1. Aangezien de baan ontzettend leuk en moeilijk was hebben we er wel ander half uur over gedaan om van hole 1 naar hole 16 te gaan. Ondertussen stond Kevin voorop en bij de andere groep Dave. Iedereen deed natuurlijk zijn uiterste best om te winnen, maar de uitslag bleef zoals het was. De winnaar van de eerste groep; Kevin en de winnaar van de tweede groep: Dave. Uiteindelijk waren we klaar en konden we ons voorbereiden op de lekkere frietjes! Iedereen kreeg een grote punt zak vol met friet, een lekkere snack en een glas met drinken.

De lunch was nog maar net voorbij en ons volgende spel stond al op ons te wachten....
Bowlen!

We begonnen aan een duel, een groep van 4 en een groep van 6. Er werden mooie strikes en spares gegooid. Iedereen deed fanatiek mee en we waren in de eerste ronde zo geconcentreerd bezig, dat we vergaten te kijken wie er in de eerste ronde gewonnen had. Gelukkig maakte dat niet veel uit en iedereen ging vrolijk door. Zonder dat we het in de gaten hadden was onze tijd alweer voorbij. De schoenen werden gewisseld en de tassen werden gepakt. Terug naar de Mal.

Op de mal aangekomen was het vrij spelen, loombandjes, computer of ds, het kon allemaal om te ontspannen. In de keuken werd het avondmaal bereid en Simone en Pascal brachten Gerjan even weg, die had een BBQ van zijn stage.

Simone at met Bram, Dave en Pascal en hierna gingen ze nog even kijken naar het waterlevel van de dieren op de Stelle. Hier en daar wat bijvullen. Terug aan gekomen op de Malversweie namen we zelf nog een toetje en ging de spanning toch echt al stijgen! De snackjes, popcorn en fris stond al klaar, NEDERLAND-COSTA RICA, spannend! Alle jongens mochten de wedstrijd afkijken, maar voor Bram en Pascal werd het toch wel laat. Zij vertrokken net voor en na rust naar hun bedje. Gerjan, die Simone in de rust

even opgehaald heeft, voegde zich bij ons en met een klein clubje hebben we de wedstrijd afgekeken die gelukkig in een overwinning eindigde. Lekker naar ons bedje en dromen over oranje schaapjes ☺

Zondag

De helft van de club lag gisteren op tijd op bed en was dus ook op tijd wakker, de andere helft lag er laat op en was niet wakker te krijgen. Sommige moeten maandag nog naar school, dus lekker uitslapen dan maar.

Nadat iedereen zo goed als het kan wakker was, gingen we naar de Stelle. Omdat het zo hard geregend heeft vannacht, waren de grote waterbakken vanzelf alweer gevuld.

Patrick en Hatice hadden het droogvoer en de groenten al gedaan, dus restte ons enkel het hooi en de waterflesjes van de cavia's. Samen hadden we dat zo gedaan en het weer gaf ons niet veel ruimte om nog even een rondje bos of strand te doen, regen!

Dus hebben we de middag gevuld met binnenactiviteiten.