

Weekendverslag

21 november tot 23 november

Vrijdag

Poeh wat wordt dat alweer koud en snel donker buiten. Dit weekend zijn Gerjan, Bram, Marco, Lorenzo, Julian, Dylan, Stefan en Brandon van de partij. De magen van deze mannen hadden flinke honger dus zaten we om 18:00 aan tafel te genieten van zelfgemaakte aardappelpuree, met witlof ham en kaas uit de oven met een stuk lekkere verse worst. Dat ging er wel in! Na het eten mochten de mannen even wat voor zichzelf doen. Julian vond een prachtige printer (helaas kapot) en mocht deze helemaal uit elkaar halen. Stefan en Marco hielpen ook een handje mee. De rest van de mannen vermaakte zich met overige dingen. Claudia en Lorenzo bakte samen een chocoladetaart en deze ging er uiteraard wel in! Om half 10 gingen we in groepjes naar boven om lekker te slapen.... Slaap lekker mannen!

Zaterdag

Goedemorgen! Of nouja goed? Iedereen lag eigenlijk nog heerlijk te slapen om 8 uur dus hebben we iedereen maar wakker gemaakt. Om half 9 zat dan iedereen met veel moeite aan het ontbijt, maar Claudia had lekker eitjes gekookt dus dat maakte het wel goed. Na het eten mochten de kinderen even rustig opstarten en mochten de computers even aan. Om 10 uur gingen we zoals gewoonlijk naar de Stelle om de dieren te voeren. Vele handen maken licht werk zullen we maar zeggen en alles (jaa inclusief het poepscheppen) was binnen no time gebeurd. Terug op de Malversweie mochten we even wat voor onszelf doen en om 12 uur wisselende Celine om voor Marjan. Na de lunch hebben we de groep opgedeeld. Marjan heeft Marco, Lorenzo en Bram meegenomen en Rick is met Julian, Dylan, Gerjan en Brandon naar het bunkerbos geweest. Na een flinke klim zijn we bij de bunkers aangekomen en ploften we eerst in het zachte zand neer. Toen we weer op kracht waren zijn Julian Dylan en Rick de bunkers in gegaan om eens te kijken of ze er nog net zo uitzagen als de vorige keer. Dylan en Julian vonden het ongelooflijk hoe klein die mensen vroeger waren omdat het plafon zo laag was geworden door het ingewaaide zand. De conclusie was dat de mensen zich snel en laag moesten voortbewegen en dat het zo de beste manier was. We hebben gezamenlijk iets gedronken en gesnoept en kwamen om 16.50 terug aan op de mal.

Joyce zich aan bij de groep en ging Rick naar huis. Marjan had voor het avond eten iets opgezocht om te maken. Het kwam uit bij vegetarische macaroni schotel, wat er uiteraard heerlijk uitzag. Na een klein conflict is de groep even naar boven gegaan en hebben ze met zijn allen iets voor henzelf gedaan. Nadat de rust was terug gekomen zijn we aan tafel gegaan en hebben we de heerlijke macaroni opgegeten. Iedereen heeft zeker wel een bord of 2 op. Na het eten werd de corvee gedaan en is de tv aan gegaan. Marco had een leuke film gevonden en iedereen zat binnen een minuut op de bank. De film All stars vonden de jongens erg leuk.

Zondag

Uiteraard mochten de dieren vandaag weer gevoerd worden. Rond 10 uur zijn we naar de stelle gegaan en hebben we de dieren gevoerd. Vanwege de vogelgriep moeten de kippen die rondlopen op de Stelle in een hok worden gezet. Marco, Stefan en Bram waren vol op bezig en de dierenambulance kwam ook goed te pas. Na het middageten was het even tijd om op te laden en vervolgens zijn we buiten gaan 'straat'voetballen. De groep werd steeds groter toen de ouders kwamen en Gerjan zijn vrienden uit Nieuwerkerk meenam. Na het voetballen waren we helemaal op en zeker toe aan een glas koude limonade. De woonkamer zat aardig vol toen de ouders kwamen om dit spannende maar toch ontzettend gezellige weekend af te sluiten!

Mannen, bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes Celine, Claudia Geuze, Simone, Marjan, Rick, Thomas en Joyce

[Klik hier voor de foto's](#)