

## Weekend verslag: 21 maart tot en met 23 maart

### **Vrijdag avond**

Weer een heerlijk avondje achter de rug. Om 5 uur druppelde langzaam alle kinderen binnen. Tassen op de kamers en nog even vrijspelen voordat het eten klaar was. We hebben een hollands potje op; gekookte aardappelen, groente en vlees! Joep en Marco schoven wat later aan. Het was erg lekker. Toen de buikjes vol zaten zijn er een Brandon, Joep en Marco ekker naar buiten gegaan om te gaan hardlopen. De rest vermaakte zich even achter de computer. Toen iedereen weer lekker binnen was is het poker spel er bij gepakt! Royal flush, full house... Van alles kwam er voorbij! Nicole besloot de nagels van Claudia en Celine te lakken. De mooiste kleuren kwamen voorbij en er werd een mooi wit randje gezet met een soort pen. Marco vond het maar vreemd: "Heb je nou een kalknagel"? Ondertussen werden de tassen voor morgen ingepakt. Koek, snoep, flesje drinken, pakjes en chippies kwamen er voorbij. Daarna werd er lekker tv gekeken met een chipje op de bank. De mooiste danskunsten van "Everybody dance now" kwamen voorbij. Het was een fijne avond. Iedereen besloot uit zichzelf om half 10 maar naar bed te gaan want morgen is de grote dag... We gaan naar de Efteling!!! Weltrusten..... en droom zachtjes over het sprookjesbos, de pyton en natuurlijk Joris en de Draak.....

### **Zaterdag**

Vandaag was de dag waar het dit weekend om ging, naar de Efteling! Het plan was om 09.30 weg te gaan, maar iedereen stond om 09.00 al klaar, dus toen Rick begon, vertrokken we eigenlijk meteen. We reden met de witte en de zwarte bus dus genoeg plek. Er werden gekke bekken naar elkaar getrokken en we moesten even in een wachtrij voor het parkeerterrein staan, maar daarna mochten we toch echt het park in. We hadden de speciale passen weer gekregen, waarmee we via de uitgang de attracties in mochten, dus minder wachtrijen. Het was een onwijs leuke dag, de groep splitsen zich een beetje naar de behoefte, achtbanen of juist de creatieve attracties. Tussen de middag hebben we lekker een frietje met een snack gegeten. Deze heerlijke lunch werd wel even verstoord door een mega hagelbui, maar dat hield ons natuurlijk niet tegen. In de middag werden de overige attracties bezocht en de favoriete attracties werden zelfs meerdere malen gebruikt. Het was een heerlijke dag, maar het begon toch wel fris te worden rond half 6, tijd om naar huis te gaan. Zoon hele dag buiten lopen sloopt je zichtbaar, want met een rustig achtergrond muziekje lag iedereen lekker te dommelen. Marco en Brandon waren de menselijke tom toms, dus die bleven wakker. Eenmaal op de boerderij werden de tassen leeggemaakt en daarna lekker onder de douche. Na een spelletje en even tv kijken, vertrok iedereen bijna uit zichzelf naar bed, voldaan en moe.

[Klik hier voor de foto's](#)