

Weekend verslag 11 juli tot en met 13 juli

Vrijdag:

Zo rond een uur of vijf was iedereen aangekomen op de Malversweie. Op de planning stond dat de kinderen nog eventjes vrij mochten spelen en rond 6 uur gingen we eten. Vanavond stond er lasagne op het menu! 2 hele schalen vol! Iedereen heeft er lekker van gesmuld. De schalen waren niet leeg, maar... De buikjes wel vol! Om half 7 kwam Julian binnen. Na alle tassen gepakt te hebben zijn we met zijn allen de bus in gesprongen richting het strandje van Ouwkerk. Want we gingen krab vissen! Wat was het gezellig en wat hebben de jongens veel gevangen! Met een mossel en een touwtje trapte de ene na de andere krab in onze val! De ene krab was nog groter dan de ander. Af en toe kwam er een vloedgolf voorbij waardoor onze sokken bijna nat waren, maar over het algemeen zijn we droog gebleven. Om kwart over 8 hebben we de krabben vrij gelaten boven aan de dijk (krabbenrace) en zijn we terug naar de Malversweie gereden. We hebben nog even een toetje gegeten en daarna nog even lekker tv gekeken. Om kwart voor 10 lag iedereen op bed! Weltrusten... Zzzzzzzzz

Zaterdag

Goede morgen! En toen was het ineens zaterdag. Dus dat betekent, bed uit, half 9 ontbijten en om 10 uur naar de Stelle om de diertjes te voeren! Bram en Celine hebben de weien uitgemest, Wesley en Claudia Geuze hebben de groente gedaan en Claudia Goudzwaard, Julian en Anrik hebben het droogvoer gedaan. Rond de klok van 11 was alles gebeurd. Dus mochten de jongens nog even een baardegaam vast houden. Rond half 12 waren we weer terug op de Malversweie. Eventjes vrij spelen en daarna lekker lunchen. En wat was dat lekker, want Celine had knakworstjes gemaakt! Na deze maaltijd zijn we weer de bus in gegaan. Want de jongens hadden het gisteren zo naar hun zin met het krabben vissen, dat ze weer wilde! Helaas was de pret snel voorbij, want het water steeg. Maar wel 1 pluspunt, de zon kwam door! Eenmaal terug op de Malversweie hebben we even wat gedronken en wat lekkers gegeten. En toen was het knutselen geslagen! Alvast voor volgende week, want dan bestaat heel de week uit het thema 'Wilde westen'. Hartstikke leuk! Totempalen, wigwams, revolvers en indianentooien werden er geknipt, geplakt en opgehangen. Toen Simone aan het koken ging was het vrij spelen. Even achter de pc, tablet of een spelletje pool. Natuurlijk waren ook de Loombandjes weer tevoorschijn getoverd. Op het menu stond vanavond Aardappelen, spinazie, boontjes en vlees. Alle pannen leeg? Nou, zo goed als!

Na het eten en even samen alles opruimen waar vandaag mee gespeeld is, vertrokken we naar het strand om nog even te krabvissen. Het weer was goed, het water afgaand en dus kwam de ene na de andere krab naar boven. Rond half 9 vertrokken we weer terug naar de Malversweie, waar om beurten werd gedoucht. Een lekker chippie en een drankje op tafel om samen de eerste helft van de voetbal te kijken. Hoera, hoera, hoera, de bronzen medaille voor Nederland!

Zondag

Uitslapen, nou ja, een klein beetje dan. In ieder geval lekker rustig opstarten en daardoor niet om half 9, maar om 9 uur ontbijten. Na het ontbijt en de corvee naar de Stelle om het hooi en water aan de beestjes te geven en gelijk even te controleren of er geen paarden/shetlanders meer losliepen.

Nadat we hadden gecontroleerd of we geen paarden/shetlanders kwijt waren konden we terug naar de Malversweie. Janneke begon samen met Bram, Wesley en Anrik aan de pannenkoeken voor

tijdens de lunch! Ondertussen was de tafel al gedekt en schoof iedereen aan. Ook Joyce zat ineens aan de tafel.. volgens mij waren we zo druk bezig dat we een beetje waren vergeten dat het al 13:00 uur was! Na de overheerlijke pannenkoeken kon de corvee beginnen en mochten de andere jongens even vrijspelen. Terwijl Janneke en Rick de verf spullen te voorschijn haalde en Anrik een mooie doos had uitgezocht, waren Joyce en Julian al klaar met corvee en konden we beginnen te verven voor de totempaal. De ene begon te verven met blauw en de ander pakte het heel anders aan en begon met rood en groen. Joyce had nog maar net een muziekje opgezet en Bram was al klaar met zijn doos. Hij had zijn doos blauw geverfd met daarop: Hoi, No en aan de andere kant indianen tekens. Zoals driehoeken en strepen. Anrik had ook voor blauw gekozen en hield het daarbij. Wesley had het helemaal te pakken en deed allerlei kleuren door elkaar heen. Julian kreeg hulp van Rick die een pistool had getekend op zijn doos. Ook Janneke en Joyce deden natuurlijk creatief mee. Uiteindelijk een ontzettend kleurrijke en grote totempaal gemaakt voor het thema 'wilde westen'. Julian had er geen trek meer in en begon buiten met stoepkrijt een groot poppetje van de film 'verschrikkelijke ikke' te tekenen. Wesley vond het leuk om een grote rat te tekenen en net te doen alsof hij er echt op zat. Rond 15:40 was het tijd om wat te drinken met een koekje erbij. En ondertussen kwamen de ouders alweer binnen gelopen en werd er een beetje verklapt wat we dit weekend allemaal gedaan hebben!

[Klik hier voor de foto's](#)