

Weekendverslag 18-20 oktober 2013

Vrijdag

Iedereen werd welkom geheten in een griezelige Malversweie vol met Halloween versieringen. De midweek hiervoor was namelijk helemaal in het thema Halloween en daar gaan we in het weekend gezellig mee verder. Bram, Stefan, Gerjan en Dave zijn gebleven en Stefan ging gezellig mee om boodschappen. Rond 5uur kwam de rest ook gezellig aansluiten. We begonnen het weekend met een feestmaal; pizza! Na het eten was iedereen weer bijgekleetst en ging er een groepje naar de Stelle om de paarden binnen te zetten en de cavia's van extra hooi te voorzien voor de koude nacht. Op de Malversweie werden er potjes gepoold en geknutseld. Bij terugkomst van de Stelle gingen we lekker wat drinken met een koek en daarna mocht er even gecomputeerd worden. Uiteraard werd er ook The Voice gekeken, want dit is het favoriete programma van Joep. Met al deze gezelligheid vloog de avond voorbij en al snel was het bedtijd voor iedereen. Welterusten!

Zaterdag



De sfeer zat er deze zaterdagochtend lekker in. Er werd gezellig gekletst tijdens het ontbijt en de plannen voor die ochtend werden doorgenomen. Na de corvee was er tijd voor vrijspelen. Naast spelletjes spelen hadden we ook een bijzondere activiteit. De witte bus werd volledig, binnen en buiten, gepoetst door Quintus, Joep, Stefan en Marjan. Wat een plaatje!

Om tien uur werden er groepjes gemaakt, Gerjan, Cordell en Bram bleven op de Malversweie met Celine en Marjan en

Claudia nam de anderen mee naar de C1000 en daarna naar de Stelle. Er werden duo's gemaakt en zo was het voor iedereen duidelijk. En dat bleek wel. Wat een harde werkers hebben we dit weekend zeg. We waren zeer trots. Binnen een uur waren we klaar, dat was een record. Gezamenlijk de schoenen en laarzen schoonmaken was het laatste en als beloning werden er op de Malversweie pannenkoeken gebakken. En of dat er in ging!

Na de middag gingen we nog een keer naar de Stelle, omdat er een groot aantal kinderen was dat wilde paardrijden. Pascal kreeg het voorrecht om met Claudia op de Malversweie te blijven en lekker spelletjes te doen, een cake te bakken en het avondeten voor te bereiden.

Esperanza, Quintus, Gerjan en Stefan zijn op Donnie en Ego wezen rijden, wat een trotse gezichten. Gerjan die is al ervaren en heeft Donnie flink laten zweten. De rest van de kinderen hebben het hooihok opgeruimd en de shetlander en ezels gepoetst. Het begon te regenen, dus snel terug naar de Malversweie! Daar hebben we lekker wat gedronken met zijn allen en even opgewarmd. Al snel was het tijd voor het diner; prei en bloemkoolschotels, hmmm. Gezond, maar erg lekker.

De jongens konden geen genoeg krijgen van de Stelle, dus na het eten zijn we weer terug gegaan, dit maal om lekker te griezelen op de Halloween zolder. Cordell, Quintus en Esperanza waren nog niet in Halloween stemming en hadden echt geen zin, dus hebben monopoly gespeeld met Joyce. Gerjan



geroosterd.

had zich vermomt als *Scream* en was gastheer. De zolder was griezelig versiert en we hebben griezelspellen gedaan. Memorie, sjoelen, snoep happen, een enge wc schoonmaken, op een enge deurbel drukken en nog veel meer. Oja en het glow in the dark bowlen niet te vergeten natuurlijk! Gastvrouw Alice had ook nog een verassing voor ons in petto, heerlijke broodjes hamburgers die Rob op het vuur buiten gebakken had! Om de avond helemaal compleet te maken, werden er marshmallows op het vuur buiten

Terug op de Malversweie was iedereen toch eigenlijk wel een beetje moe en kwam iedereen in de chillstand. Er werd lekker gedoucht en tv gekeken. Alweer een gezellige dag voorbij gevlogen!

Zondag

De zondagochtend begint altijd met uitslapen en op het gemakje ontbijten. Rond 10uur gingen de kinderen die gister niet mee zijn geweest met dieren voeren, nu wel mee. Joep die ging gezellig nog een keertje mee, want die vind het leuk om te doen. De paarden gingen lekker naar buiten, alle dieren kregen hooi, het water werd ververs, droogvoer werd uitgedeeld en natuurlijk kregen de dieren ook nog groente. Er was van tevoren een duidelijk rolverdeling, waardoor het super vlot ging. We hadden zelfs nog even tijd over om uit te mesten, hihi. Op de Malversweie werden de dakgoten schoongemaakt en de Malversweie weer een beetje opgeruimd.

Als lunch werden er heerlijke broodjes knakworst gemaakt van bladendeeg, een lekker stevige hap na een actieve ochtend. Na de corvee werd het Halloween thema weer toegepast, we gingen halloween cupcakes maken en pompoenen uithollen. Er zijn weer erg mooie exemplaren gemaakt.



De middag werd afgesloten met potjes uno, thee en cupcakes.

Bedankt voor het leuke weekend!

Celine, Marjan, Joyce, Jacomijn, Claudia en Linda.

[Klik hier voor de foto's](#)

