

Weekendverslag 4-6 oktober 2013

Vrijdag

Rond 5uur kwamen Kevin en Martin en daarmee startte het ouderenweekend. Gesprekonderwerp nummer 1 was toch wel de wegwerkzaamheden, via Zierikzee rijden om bij de Malversweie te komen is best onhandig! De andijvie stampot was al lekker aan het koken. De aardappels had Gerjan zelf geraapt eerder deze week. Gerjan kwam rond 6uur op zijn fiets bij de boerderij aan en kon gelijk aanschuiven. Remy kwam later, dus meer verse worst voor de rest. Iedereen vond deze Hollandse kost gelukkig lekker. Het was wel te zien aan iedereen dat het aan het eind van de schoolweek was, want zodra de vaat gedaan was plofte iedereen op de bank. We hebben boeiende programma's op Discovery gekeken zoals Mythbusters en ook werd er even gegamed. Remy kwam rond half 10 en liet vol trots zijn nieuwe aanwinst zien; zijn eerste tatoeage. Het duurde niet lang of ook Remy plofte er gezellig bij op de bank. Toen het wat later in de avond begon te worden, kregen de jongens alweer trek en toen kwamen Remy en Kevin met een goed idee; zelf gemaakte patat maken van de aardappels. Linda liet de jongens helemaal hun gang gaan, met goed resultaat want de patatjes smaakten echt megagood. Leuk punt hierbij was dat ze de frituur ook redelijk achtergelaten hadden. Gerjan kon natuurlijk niet achterblijven en verzong nog een ander leuk idee met de aardappels, poffen in de oven. Het duurde even, maar ook dat was gelukt. Zo, nu iedereen vol zat begon iedereen toch eigenlijk wel in te dutten, dus lekker naar boven. Morgen weer een dag, die begint met lekker uitslapen voor iedereen.

Zaterdag

Dat uitslapen was niet helemaal gelukt, dat krijg je hè met vier mannen op 1 slaapkamer. De dag begon dus vroeg, nou ja vroeg, voor dit weekend dan. Er moesten nog wat boodschappen gedaan worden en de groenten voor de dieren moesten worden gehaald. Normaal is dit tien minuten werk. Nu met de omleiding IETS langer. De dieren werden gevoerd en de paarden verzorgd. Toen dit klaar was, was de ochtend al voorbij. Marjan kwam om 1 uur op de groep en er werd lekker even bij gekletst. Samen met Kevin werd er een appeltaart gebakken. De weegschaal bleek achteraf stuk, dus iets te veel suiker in het deeg. Oeps. Toen de taart eenmaal in de oven stond begon het bijzonder verdacht te ruiken, verbrand wel te verstaan. Ja, door de suiker wist Kevin zeker. MAAR, na de taart er na een uur te hebben uitgehaald, bleek alleen de randjes 'lichtelijk' te zijn verbrand. En die snij je er natuurlijk gewoon af. Van de taart werd uitgebreid gesmikkeld. Op de planning voor vandaag stond de bioscoop en de film die we hadden uitgekozen begon om kwart voor tien. Marjan moest iet wat creatief plannen omdat ook de MacDonalds aangedaan zou worden. Dus had ze samen met Martin kebab geshopt en werd deze lekker opgewarmd en klaargemaakt met pita broodjes, zo rond een uur of vijf. Daarna werd er getut door de mannen, gedoucht, nette kleding aan en haren strak in de gel. Onze eerste stop was de Stelle want de paarden moesten gevoerd en de stal in. Hierna konden we naar Goes, eerst lekker burgers eten. Zo verdacht dat de mannen altijd al gelijk weten wat ze willen, alsof ze het menu uit hun hoofd kennen! We hadden behoorlijk wat tijd over dus Marjan wilde de tijd rekken om lekker op het gemakje te gaan eten. Ja, dus niet. Binnen nog geen tien minuten waren alle gigantische big mac's naar binnen gewerkt. Wel was er een pak kaarten mee en werd spontaan het idee geboren om te gaan kaarten. Zeer fanatiek moet er gezegd worden. Na een potje of vier verlieten we dan toch echt het 'restaurant' om naar de bios te gaan. Na het kopen van de kaartjes nestelden we ons op de stoelen en gingen we lekker mensen kijken. En dan gaat de tijd snel. Popcorn of chips en lekker drinken werd uitgezocht en konden we ons lekker nestelen in de rode stoelen. De film viel erg in de smaak, wat een komedie. Eenmaal op de terugweg was iedereen

toch wel moe, vind je het gek, bijna half 1. Dus eenmaal aangekomen werden de bedjes redelijk snel opgezocht.

Zondag

Dat uitslapen van gister werd goed ingehaald deze ochtend, ze hadden het blijkbaar nodig. Pas rond een uur of half elf was er weer wat leven in de brouwerij. Er werd eten klaargemaakt en Martin, Remy en Kevin hielpen zelfs Marjan nog even op de Stelle. De kamer werd opgeruimd en de bedden werden afgehaald. Er werd zelfs nog een kampvuur gemaakt. Al met al een heerlijk relaxte zondag om de week mee af te sluiten.

Mannen, bedankt voor alle gezelligheid en tot volgende maand!

Groetjes Linda, Claudia, Celine, Marjan en Marieke

[Klik hier voor de \(paar\) foto's](#)

