

## Weekendverslag 04-06 januari 2013

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar allemaal. Hopelijk brengt 2013 ons alle goeds.

**Vrijdag**middag kwamen als eerst Brandon en Ivar binnen en later ook Gerjan en Stefan. Daar blijft het ook bij. Het eerste weekend van het nieuwe jaar is dus een heel rustig weekend. Op het aanrecht had Simone het beslag voor de pannenkoeken al klaar staan en Brandon begon fanatiek met bakken. Toen hij echter zijn eigen eerste pannenkoek op had, mocht Simone het afmaken haha. Heerlijk smulden we allemaal bijna twee goed gevulde pannenkoeken weg. Spek, kaas en zelfs appel verdween in de pan samen met het beslag. Stefan en Ivar ruimden na het eten alles op en Gerjan liet ons even smakelijk



lachen met cabaret via de Xbox. Na het toetje gingen Brandon en Gerjan een spel spelen op de Xbox en hielpen Stefan en Ivar Simone met het weghalen van de kerstspullen. Eenmaal op zolder gekomen vond Ivar het echt niet kunnen en sloeg aan het opruimen. Van voor naar achter werd een begin gemaakt en gelukkig boekten we vanavond ook al enig resultaat. Je kan nu over de zolder lopen... (over het pad tussen de spullen door dan ☺)....

Iets later dan de normale bedtijd gingen de jongens naar boven.... We hebben ten slotte maar een klein groepje en dan is het niet zo een ramp als het eens half 11 of 11 uur wordt. Slaap lekker allemaal!



## Zaterdag

Ook de ochtend begon zeer rustig. Het waren dit keer Brandon en Gerjan die al iets vroeger wakker waren en dat Ivar en Stefan uitsliepen. Om tien uur kwam Marjan en toen was eigenlijk net het ontbijt klaar. Op het gemakje werd alles opgeruimd. De dag werd besproken: na alle hectiek van afgelopen dagen wilden de mannen vooral een Chill en rustig weekend. Het fijne aan zo'n kleine groep is dat veel meer mogelijk is. Gerjan en Brandon bleven op de boerderij om lekker te Xboxen en Marjan vertrok samen met Stefan en Ivar. Alle recycle materiaal werd weggebracht, flessen werden ingeleverd en de groenten werden gehaald. Eenmaal op de Stelle was Stefan verantwoordelijk voor het droogvoer en Ivar en

Marjan voor het snijden van de groenten. Ook het snij hok kreeg een nieuwe reorganisatie en werd volledig opgeruimd. Alle overige kratten brachten we weer terug naar de C1000 om te legen en terug te brengen. Na een vruchtbare ochtend werd de tafel gedekt en kwam het idee om tosti's te maken. Met zoveel plaats aan tafel was er ook plaats voor het tosti apparaat, wel zo handig. Na ook dit alles opgeruimd te hebben, kreeg Ivar plots stroop op zijn hoofd van Gerjan (noooooit zeggen dat hij iets niet zal doen). De ijverigheid zat er goed in voor het nieuwe jaar en ook Marjan nam een kijkje op

zolder. Samen met Ivar besloten ze om alles eerst naar het midden te verplaatsen en alles wat weg kon apart te zetten beneden. Daarna kon alles vanuit het midden goed verdeeld worden aan de zijkanten. Pfoe wat een werk! Vrijdag hadden Simone en Ivar al gezocht naar stopcontacten, nergens kunnen vinden. Vandaag vonden we er 9(!), waar we erg hard om moesten lachen. Als je zo maar lekker bezig bent gaat de tijd onwijs snel. Zo was het dus al weer tijd om te gaan koken. Lekker speklapje, flink wat aardappelen aan de kook brengen en als groenten rode kool en doperwtten. Heerlijk zo'n gezonde maaltijd. Ook bij de jongens viel dit in de smaak want er werd meerdere keren flink opgeschept en aan het einde was er niets meer over! De afwas werd gedaan door Stefan en Marjan droogde af. Nog even tijd voor een dolletje hier en daar (inmiddels was Ivar al helemaal oranje geverfd door Gerjan) en toen was het tijd voor Marjan om naar huis te gaan en Linda nam de gezelligheid over. Om 7uur was iedereen alweer lekker op zijn plek geïnstalleerd, Brandon en Gerjan op de Xbox en Ivar en Stefan boven op zolder met Linda. Ivar en Stefan waren niet te stoppen en heel de zolder werd getransformeerd! Tussendoor lekker een paar keer wat drinken met negerzoenen en Merci chocolaatjes, hmmm. Stefan heeft ook nog lekker even gecomputerd. De tijd vloog echt en de zolder is nog niet helemaal af, maar toch was het wel echt bedtijd. Iedereen had weer geluk, want het was later dan de normale bedtijd, maar ze hadden het dubbel en dwars verdiend.



### Zondag

Rond negen uur dacht iedereen dat het wel welletjes was en zo begon opnieuw een rustige morgen. Spontaan had iedereen zin in tosti's als ontbijt, en ach laten we eens gek doen (zijn we toch nog niet



genoeg haha). Het smaakte voortreffelijk. Iedereen keuvelde op zijn manier en zo werd iedereen eindelijk eens een beetje wakker. De dieren werden gedaan, heerlijk in een geordend snij hok. Bij terugkomst was het al één uur en kwam Marjan om het weekend nog even af te sluiten. Linda had beloofd met Stefan eieren te bakken dus zij bleef nog even gezellig. Brandon besloot voor zijn eigen veiligheid zijn eigen ei maar te bakken. Al snel werd hij opgehaald, dus dat was snel het eitje meester maken. Toen waren er nog maar 3..... De zolder was

eindelijk helemaal pico bello. Applaus en alle dank gaat uit naar Ivar! Alle kerstspullen konden dus naar een opgeruimde zolder. De rest van de middag werd kalmpjes doorgebracht, kamers werden opgeruimd. Toen liep de middag tegen het einde en was het tijd voor een ieder om naar huis te gaan.

Wij willen jullie bedanken voor een super start van dit nieuwe jaar!

Groetjes Simone, Marjan en Linda

[Klik hier voor de foto's van dit weekend!](#)