

## Weekendverslag Paasweekend

### Vrijdag

Zoals in elk weekend kwam er vandaag langzaamaan een beetje leven in de Malversweie. Dit keer met wat meer energie dan andere vrijdagen, want jullie waren ten slotte vrij vandaag. We maken ons ook klaar voor een lang weekend, want ook zondagavond kan er nog lekker gelogeerd worden op de Malversweie.

Nadat ook Stefan en Gerjan door Rob gebracht waren op de groep, konden we al snel aan tafel. Nasi, saté, satésaus, kroepoek, augurk, uitjes, gedroogde uitjes en nog veel meer. Er werd weer flink gegeten, al leek dat in de pannen niet zo. Simone had zich namelijk een beetje verkeken en veel te veel rijst gekookt, oeps!



Na het eten werd er even vrij gespeeld. Wesley en Pascal speelden een potje UNO. Anrik liet Fleur en Talitha even wat zien op de Tablet. Gerjan draaide lekker een plaatje, waar Brandon nog even een dansje op deed en Dave ging nog even buiten fietsen. Stefan bleef ongeduldig in de keuken hangen, want die had natuurlijk al lang door dat de activiteit zo ging beginnen. Marieke knutselde vanavond met Stefan, Wesley, Pascal en Anrik. Ze verfden onderzetters voor het paasontbijt en Anrik maakte een prachtige geschilderde paasvogel. Marjan zette ondertussen het een en ander klaar en al heel snel schoof iedereen richting keukentafel. Banaan, peer, kokos, melk, yoghurt.... Ja, vanavond maken we onze eigen smoothies. Met een echte blender op tafel en een receptenboek werden de mooiste creaties gemaakt. Sommigen

smaakten heerlijk, zoals die van Gerjan ( eigen recept ), andere hadden nog lichte verbeterpunten. Nadat iedereen zijn of haar smoothie had gemaakt ,moest er ook nog opgeruimd worden waarop Fleur zei: "smoothies maken is echt heel gaaf, tot je moet gaan opruimen ☺ ". Haha, het hoort er wel allemaal bij! Tot morgen!

### Zaterdag

Volgens ons hebben de kinderen het gevoel van een 'minivakantie'. Lekker uitslapen dus. Om half 8 waren de eerste wakker. Zij speelden in bed nog even een spelletje en gingen pas om half 9 naar beneden. Zoals altijd zijn Gerjan, Brandon en Pascal vandaag weer de echte uitslapers, want om 9 uur bij het ontbijt, waren hun stoelen mooi nog leeg! Na alles te hebben opgeruimd kwam het planbord ter sprake. Daarop stond dat we naar de Stelle gingen om de dieren te verzorgen, maar we gingen ook



paardrijden. Alles werd uit de kast getrokken en Brandon stond zelfs al twintig minuten te vroeg klaar in zijn prachtige tenue. Eerst gingen we de groenten halen en toen naar de Stelle. Daar werden zeer handig duo's gemaakt en zo had ieder zijn taakje. Brandon en Talitha waren eerder op de fiets gegaan dus toen wij aankwamen, stonden de pony's al in de wei met een lekker hoopje hooi.

De afspraak was dat eerst alle dieren verzorgd zouden worden en dat we daarna pas gingen zadelen. Dit ging keurig en om 11 uur werd er een begin gemaakt met dekens af, zadels op en hoofdstellen aan.

Allereerst ging Talitha op Ego en Wesley op Donnie. Ego was echter nogal fris en Simone reed even de springerigheid eruit.

Brandon stapte na Wesley op Donnie en reed, tot ieders stomme verbazing, zo weg op hem! Stap, draf, niets is te gek voor Brandon hoor!



Talitha pakte na Simone Ego weer over en ook zij zat keurig met rechte rug en netjes in draf. Ook Fleur, Stefan en zelfs Marjan waagden nog een poging op Donnie zijn rug. Marjan heeft zelfs gedraafd!!! Onze fotografe Fleur heeft trouwens van die hele schouwspel prachtige foto's gemaakt, deze komen natuurlijk op de website.

Eenmaal terug op de Stelle was het al meer dan etenstijd. Sommigen kregen een heerlijk eitje, anderen aten gewoon een boterham. Ondertussen waren ook Jacomijn en Joyce gearriveerd en na de lunch toverde Fleur haar nagellak koffer tevoorschijn. Gerjan en Talitha gingen met Daniëlle haar paarden nog even verzorgen en de rest speelde een spelletje.

Om half 3 gingen alle beeldschermen weer uit en gingen we aan de figuurzaag. Pascal zaagde een prachtig ei, Dave een Mario teken en

Simone zaagde voor Fleur een Mickey-Mouse-ei, die Fleur vervolgens prachtig versierde. De rest van de middag was het ook vrijspelen. Brandon en Talitha zijn rond 5 uur naar de Stelle gefietst om de paarden binnen te zetten en nog even te kroelen. Om 6 uur was het dinertime, gebakken paashaarsaardappeltjes met sperziebonen, broccoli en een krokante kipschnitzel. Het was een flinke vaat, maar gezellig kletsend was hij zo gedaan. De jongens wilden een kampvuur buiten maken en binnen gingen we chocoladepaaseitjes maken en opeten natuurlijk. Ondertussen werd ook het Farm Simulator spel op het smartboard gespeeld. We kregen zelfs nog een oude bekende op bezoek, Jordi uit Oosterland. Het kampvuur gaf veel warmte en gezelligheid. Binnen waren de meiden lekker





aan het tutten met een zelfgemaakt maskertje. Er werd nog even omstebeurt gedoucht en toen was het alweer tijd om naar bed te gaan. Zzzzzzzz morgen weer een dag!

**Zondag, eerste paas ochtend.....** De klok ging vannacht een uur vooruit wat gelijk ook betekent: een uur kort slapen. Nou dat hebben de begeleiders geweten. Wat een stilte zeg, dat waren we niet gewend. Omdat het daardoor zo ongezellig was konden ze extra hun best doen op het paas ontbijt. Zodra de meesten dan ook ontwaakt waren, zagen ze beneden een uitgebreid gedekte tafel met gekookte eitjes, versgebakken broodjes en croissantjes, verse jus en lekkere vleeswaren. Dat was nog eens smikkelen. Toen we onze buikjes rond gegeten hadden gingen we naar de Stelle. Opnieuw werden er duo's gemaakt en

werden weer gekoppeld aan een taakje. Binnen een uur waren ook de buikjes van de dieren gevoerd en stonden de paarden heerlijk in de wei. Nicole hadden we afgezet bij het bos en die had paaseitjes verstopt. Dus we gingen naar het bos en kregen daar de uitleg. Er waren rode lintjes die eerst gezocht moesten worden, die gaven namelijk het gebied aan waar de eitjes verstopt waren. Er werden twee teams gemaakt en zo kon de zoektocht beginnen. Het blijft leuk om al die kinderen (en begeleiders haha) de bosjes te zien induiken om lekkere chocolaatjes te zoeken. Team 1 had ruimschoots gewonnen en toen we terug waren op de boerderij werden de eitjes verdeeld. Opnieuw werd de tafel gedekt, dit keer voor de lunch. We hadden nog wat lekkere jus 'd orange en broodjes, hmmm. Na de corvee was het tijd om paaseieren te schilderen, wat een creativiteit! Er werd ook nog gesmuld van de zelfgemaakte chocoladepaaseieren. Ook pakte Pascal zijn figuurzaagwerk weer op. Om 16:00 gingen Gerjan, Talitha en Brandon naar de Stelle om de paarden te poetsen en daarna lekker te rijden. Gerjan op Ego, Talitha op Donnie. Talitha had even zichtbaar moeite om deze lobbies de goede richting in te sturen, maar omdat ze zo goed vol hield ging het prima. Toen Brandon daarna ook nog even op Donnie wilde, vond Donnie het welletjes en verzette geen stap mee, zo moe.



Talitha liet ook nog even zien dat ze ook in galop een prima amazone is.

Deze drie waren met Simone wat te laat voor het eten, gelukkig had Jacomijn genoeg gekookt en werd er flink gebunkerd. Gerjan en Talitha aten zelfs SLA!!!

Toen we net klaar waren met eten kwam Kees, de vriend van Jacomijn met hun dochtertje Lola nog even op bezoek. Met haar grote bruine kijkers, pakte ze snel iedereen in en vooral de beugel van Fleur was erg interessant.

Hierna speelden Anrik, Dave en Wesley om beurten op het grote scherm Farming Simulator, een prachtig spel waarin jij de boer bent en je land dus goed moet onderhouden. Brandon, Pascal en Stefan speelden een spelletje op de Xbox en Fleur en Talitha gingen boven lekker keutelen.

Een rustige zondagavond werd afgesloten met een filmpje of spelletje, nog 1 nachtje en dan zit dit weekend er al weer op.

### Maandag, tweede paasdag

Zo tijd voor een tweede paasontbijt en een lekker lui begin van de dag. Rond half 11 zijn we naar de Stelle gegaan om alle dieren te verzorgen. Wederom werden alle kinderen opgesplitst in duo's en zo was alles zo gedaan. De paardenliefhebbers zijn nog iets langer gebleven voor een afscheidskroel met de paarden. Op de boerderij werd er nog lekker even gecomputerd en knutselwerkjes afgemaakt. Ondanks het grote ontbijt moesten we om half 1 toch weer aan tafel, omdat de ouders om 1 uur alweer welkom waren. Na lekker het weekend doorgesproken te hebben en alle knutselwerkjes mee te hebben gegeven was het tijd voor iedereen om lekker naar huis te gaan. Bedankt voor het gezellige weekend!!



Marjan, Simone, Jacomijn, Linda, Nicole, Marieke en Joyce.

[Klik hier voor de foto's!](#) Ze zijn leuk!

