

Weekendverslag Ouderenweekend 3-5 mei 2013



Vrijdagmiddag, wisselmiddag. Een aantal kinderen gingen naar huis, de ouders bleven. Later op de middag kwamen daar Remy, Martin en Kevin bij. Zo was de groep weer compleet. Op tafel staan vanavond wraps en taco's met een vulling van kip, gehakt, champignons, paprika en kaas. Daaroverheen een knoflook- of chilisaus en de maaltijd is compleet. Aan tafel wordt weer flink bijgepraat en vooral onze Remy vindt het héérlijk om te praten ☺.... Heel interessant was ook de jongste dochter van Jacomijn, Lola. Zij was even mee en werd vanavond gevoed door de dames, dat het gezichtje van de kleine meid helemaal oranje was, moesten we maar even voor lief nemen, want Lola vond het allemaal maar wat prachtig die aandacht.

Dit weekend de oude vertrouwde corvee diensten weer in werking genomen, dit was de laatste tijd nogal een, tjah, hoe zullen we het noemen.... Iedereen snapte het hoe en waarom hiervan maar al te goed.

Na de corvee, die nu in een mum van tijd was gedaan, gingen Kevin en Remy een eindje lopen.

Brandon, Jim en Gerjan een stuk fietsen en Talitha en Kimberly gingen mee naar de Stelle. Vanmiddag is de hengst Ego gecastreerd en oh, oh, oh, dat was me daar toch een vies gezicht (aan het gegil van de dames te horen, moesten ze er maar weinig van hebben).

Alsof het zo getimed was, waren we allemaal rond dezelfde tijd terug op de Stelle. Vorige week hebben wij vanuit de Stichting, collecte gelopen voor Het nationaal fonds Kinderhulp. Hiervan werd vanavond de opbrengst geteld en gecontroleerd. Gerjan, Talitha, Kimberly en Jim namen hun taak erg serieus en alle bussen werden nagelopen. Remy en Kevin maakten het kampvuur aan, waar we later met zijn allen van genoten onder het genot van een drankje.

Toen de schemer kwam, werd er binnen nog gegamed. Om kwart voor 12 (15 minuten voordat we naar boven gaan) had ineens iedereen INTENSE honger en "zo kunnen we echt niet slapen hoor Simoon"... Keurig netjes werd ook alles weer opgeruimd, afgewassen, afgedroogd en opgeruimd en zo waren we met zijn allen om half 1 lekker onder de wol gekropen. Hier en daar nog wat gegiechel, maar al snel keerde de volledige stilte weder in de Malversweie.



Zaterdag

Uitslapen was er vanmorgen niet bij voor Brandon en Martin. De wekker om 09.00 uur en sportief een rondje hardlopen. Simone ging hierna met Remy, Martin, Brandon en Kevin naar de Stelle om de dieren te voeren.

Toen iedereen terug was van het dieren voeren, hardlopen en fietsen naar de C1000 gingen we met een volle bus naar de Brouwersdam. Omdat onze nieuwe stagiaire Annebelle (die deze zomer 2 weken komt stage lopen) ook gezellig mee gingen konden zij, Kimberly, Talitha en Marieke lekker mee met de auto van Annebelle haar vader. De zwembroeken en handdoeken werden meegenomen en iedereen was van plan te gaan zwemmen. Toen we op de Brouwersdam aankwamen viel dat vies tegen want het waaide erg hard. Dat was voor het blowkarten juist goed want dan kon je lekker hard. De uitleg was een beetje rommelig en ook door de harde wind konden we niet powerkiten. Maar iedereen heeft met alle respect en geduld naar de uitleg geluisterd en zelf zijn karretje naar het strand gesjouwd. Na een paar keer heen en weer racen was iedereen een beetje afgekoeld. (Behalve Jim want hij reed nog een paar rondjes☺) We gingen weer terug naar de bus en reden naar Strandtent 't Gorsje waar een koud drankje en een warm bittergarnituur op ons stond te wachten. Dat ging er natuurlijk wel in. Na even opgewarmd te hebben konden we ook nog op het strand volleyballen. Na wat fanatieke potjes en af en toe geruild te hebben van plaats, (Tegen de wind volleyballen is nogal lastig) gingen Martin en Remy nog even voetballen, want dat kon daar ook. Even later vertrokken we terug naar de Mal om op te frissen. Blousjes werden uit de koffers gehaald, de lekkerste deo rook je overal en de haren werden strak in de gel gedaan. Gerjan speelde zelfs voor kapper want hij heeft bij Kevin een mooie stekel-coupe gemaakt. Toen even later Danielle, Kimberly en Talitha terug kwamen van de Stelle moesten zij natuurlijk ook nog even tutten. Om 7 uur stond iedereen klaar en gingen we met de witte bus en het groene scheurmonster van Danielle naar de Happy Wok ☺ in Goes. Daar heeft iedereen heel erg lekker gegeten, van ijs tot lekkere gewokte groente waar Brandon genoeg van op kon. Martin kwam nog wat vrienden tegen in de wok. Het hele voetbalteam zat naast ons en de leiding maakte grapjes over de jongens uit het team. Zij zaten hard te lachen en Gerjan en Brandon zaten te eten met hun handen voor hun hoofd omdat ze zich zo schaamde voor hun leiding, haha. Remy en Martin trokken de stoute schoenen aan en gingen naar de voetbaltrainer van het team. Deze bleek op mannen te vallen, wat een domper. Na heel veel grappen en gelach moesten we jammer genoeg om half 10 alweer terug naar de Mal. Daar is nog een kampvuur gemaakt en nog gegamed.

Zondag

Op de zondag was het eerst lekker chillen en een lekker ontbijt. Hierna lekker naar de Stelle waar de liefhebbers de paarden konden verzorgen en rijden. Ook zijn we naar het strand geweest, want het was heeeeerlijk weer.

Bedankt weer!

Linda, Danielle, Simone, Marjan, Marieke, Joyce en Jacomijn

[Klik hier voor de foto's!](#)