

Dagverslag weekend van 17 tot 19 aug 2012



Vrijdag

De groep werd kleiner, en kleiner, en kleiner, tot er maar 3 overbleven!

Ivar, Brandon en Bram waren de jongens die overbleven voor het weekend.

Tijdens het avond eten kwamen ze er achter dat dat toch wel erg prettig was... wat een rust ☺

Na het eten hebben we nog een lekkere frisse avondduik genomen in het zwembad. En terwijl Brandon en Bram gingen kijken wie het grootste bommetje kon maken is Ivar tussen door het zwembad nog blaadjes vrij gaan maken.

Toen iedereen binnen was en lekker gedoucht had, is iedereen wat voor zich zelf gaan doen. Bram is lekker zijn film gaan afkijken, Yorick kwam gezellig langs voor Brandon en die zijn achter de computer gekropen en Ivar en Mardoe zijn tv gaan kijken. Het was een heerlijk rustige

avond en we zijn allemaal op tijd naar bed gegaan. Morgen weer een dag en wat een geweldige (maar vermoeiende) week hebben we gehad!

Zaterdag

De zaterdagochtend.....nu kunnen we wel hele verhalen gaan schrijven. Maar raad eens? Er werd tot ZO laat uitgeslapen, iedereen was super moe van deze week. En door de hitte had niemand echt ergens zin in behalve om te 'chillen', zo werd het maar genoemd. En zo kwamen we de ochtend prima door!

Ondanks de hitte hadden we allemaal toch wel zin in een tosti! Dus tussen de middag lekker tosti's gegeten. De temperaturen begonnen aardig op te lopen en besloten we maar om zo snel mogelijk naar het zwembad te gaan. Handdoekje mee, zonnebrand mee en Ramona zorgde voor (liters) drinken. Hoe ideaal een zwembad op 2 minuten loopafstand! In deze hitte nog naar het strand toe moeten en enkel in de zon kunnen liggen hadden de mannen weinig zin in, zwembad bij de deur mét schaduw was hetgene wat ze wilden ☺

Daar aangekomen was het niet eerst voelen met de grote teen wat de temperatuur van het water was, iedereen sprong er direct in.

Wat een verkoeling!! Dave en Yorick

kwamen ook nog even langs en ook zij hebben genoten van het koele water. Luchtbedden werden van zolder gehaald maar moesten alleen nog "even" opgepompt worden. Helaas was de voetpomp





van Marjan mee naar huis gegaan dus dat werd blazen! Bram had hem als eerste opgeblazen maar bij Brandon wilde het niet zo vlotten dus mocht Ramona het proberen. Na een half luchtbed opgeblazen te hebben heeft Bram de rest nog gedaan en kon iedereen heerlijk dobberen op het water. Net als bij de jet set kregen ze hun drinken op het luchtbed, dit was wel heel grappig om te zien. Zonnebril op, en al liggend genieten van hun cocktail uh ice-tea ☺. Einde van de middag, zijn we nog naar De Stelle gegaan om de dieren natuurlijk te voeren en nog belangrijker van water te voorzien!! Liters water met een slang via de waterton en een ondergrondse leiding hebben we in de drinkbakken gedaan want met zulke temperaturen moeten ook de dieren van voldoende water voorzien zijn natuurlijk.

Terug naar de MW en daar gegeten. De mannen wilden toch graag naar het zwembad toe maar daar aangekomen (de zon was al weg) vonden ze het toch te fris na een duik genomen te hebben. Terug op de MW kreeg ik een telefoontje van Alice dat Rob nog

enkele sterke mannen zocht om hem te helpen met spullen verplaatsen. Na overleg met de mannen vonden ze dit geen enkel probleem en zodoende gingen we onderweg naar De Stelle. De mannen hebben goed werk verricht en werden beloond met een lekker ijsje en drinken, drinken, drinken. Het was een tropische dag vandaag en morgen nog een paar graden warmer.. iedereen was 's-avonds best versleten. Op naar ons bed, en morgen(voorlopig) al weer onze laatste dag op de Malversweie.

Zondag

De hitte zorgde voor sommigen deze nacht dat er niet veel uurtjes geslapen werd. Wat moeten wij Nederlanders toch wennen aan deze hitte he. Brandon bleef daarom wat langer liggen, die had nog wat in te halen. Bram en Ivar waren juist heel vroeg wakker geworden doordat het zonnetje langzaam hun kamers in kwam schijnen. Er werd snel ontbeten en om vijf voor negen sprongen de mannen samen met Marjan al op de fiets naar de Stelle. Wat een heerlijk tochtje en wat een rust zo op de zondagochtend. De reden dat we zo vroeg waren, was het nog lekker 'koel' was (toch al 22 graden, maar ja). De groenten werden gesneden, droogvoer gestrooid en het water gecheckt. Bram zorgden dat ook de baardagamen lekker wat krekels hadden om te snoepen. Toen zijn we de fiets weer opgesprongen om terug te gaan naar de Malversweie. Ivar werd al opgehaald, en toen waren er nog maar 2.....Brandon was inmiddels wakker en we gingen nog even naar het zwembad. Bram



had dit snel voor gezien dus gingen we naar binnen. Daar zorgde Marjan voor een heerlijke brunch: gebakken ei met alles dr op en dra n. Dat smaakte! Toen was het tijd dat de mannen nog wat voor zichzelf gingen doen, ze zochten vooral de verkoeling op. En tja, toen was het tijd om afscheid te nemen, bijna einde van de vakantie!

Voor degene die morgen weer naar school moeten: veel succes! Voor degene die nog een weekje vakantie hebben: mazzelaars, geniet ervan!

Groetjes Mardoe, Simone, Ramona en Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)