



Wk03 Weekend verslag van 20 t/m 22 januari 2012 Malversweie

Vrijdag.

Hallo allemaal! Dit weekend hebben we een klein(er) groepje als anders, maar wel heel gezellig. Nadat iedereen binnengekomen was zijn we lekker gaan eten. Op het menu stond friet met kip en sla of appelmoes. Dat ging er natuurlijk bij iedereen wel in.

Na het eten is er nog gepokerd en gebiljart. Een paar kinderen hebben dvd gekeken boven en anderen hebben meegespeeld met bingo. Het bleef lang spannend maar uiteindelijk had Dave de 1^e ronde gewonnen. Hij mocht hierop een prijs uitkiezen en de andere jongens waren `bang` dat hij zou kiezen voor de mooie auto maar dat gebeurde niet. Simone had de 2^e ronde gewonnen, maar was zo sportief om haar prijs (de auto) aan Gerjan te schenken. Hij was hier héél erg blij mee natuurlijk en daarom gaf hij later zijn prijs (een knuffelaap) aan Simone zodat ze die aan Djayden (haar zontje) kon geven, zo lief! Uiteindelijk mocht iedereen die meegespeeld had een prijsje uitkiezen. 's Avonds is er nog naar The Voice of Holland gekeken, warme melk met anijs of chocomelk gedronken en toen was de vrijdag alweer voorbij.



Zaterdag

En ja hoor, weer een nieuwe dag.

Gisterenavond laat kwam Kimberly ineens nog met een goed idee, maar daarover straks meer. Na het ontbijt en het voeren van de dieren werd er op de Malversweie hard gewerkt. De knotwilgen moesten gekortwiekt worden en Jakkoo zette Marco en Gerjan aan het werk. De rest van de groep hield zich binnen even rustig en al snel was het tijd om te beginnen aan de pizzabroodjes die we met de lunch gaan eten. Vorige week smaakte dit zo goed, dat we het deze week nog maar een keertje herhaald hebben. Toen Jakkoo en Mardoe plaatsmaakten voor Marjan en Simone werden de knutselspullen en de fotocamera uit de kast gehaald. Vanmiddag

stond er een heuse fotoshoot op het programma. Alhoewel niet iedereen zo gek was om zich helemaal om te toveren tot een heel ander persoon is er wel ontzettend veel gelachen. Kimberly maakte een

handstand, zakte daarbij pontificaal door haar armen. Gerjan ging terug in de tijd en Dave liet zich van zijn stoere kant zien. Wesley en Ricardo keken dit hele spektakel van een afstandje aan en dachten daarbij het zijne. Wesley dook nog wel even in zijn recycle-mannen-pak, dat hij vanmorgen gemaakt heeft, om ook zijn foto klaar te stomen. Toen de buikspieren weer genoeg gewerkt hadden gingen Marjan, Marco, Dave en Jordy nog even naar het bos om daar ook de beenspieren nog te trainen. Dit was nog even spannend, want de brug werd opgeknapt en de leuningen waren weg, dus moesten we er op gevoel overheen! Bij terugkomst rook het heerlijk, want er werd al volop gekookt aangezien we vroeg moesten eten vandaag. Aardappelen, bloemkool, boontjes, gehaktballen (waar we al vanaf gisterenavond zin in hadden, omdat Simone ze toen al gebakken had) en kaassaus. Alles ging op en toen alle corvee gedaan was kwamen de zenuwen.





Kimberly had namelijk gisteren ineens het idee om een dropping te doen vanavond. Aangezien het al vroeg donker is, is dit voor iedereen leuk! Dave, Wesley en Ramona werden als eerste afgezet, niet zo heel ver weg en ook niet heel moeilijk, want Wesley wist direct waar ze waren en leidde Dave en Ramona snel terug naar de warme Malversweie.

De andere kinderen kregen een speciale opdracht. Allereerst natuurlijk de bus in, die afgeplakt was. Afgezet op een bepaald punt, kregen zij een kaart van de omgeving met daarop een stip. Die stip was het eindpunt, maar als je het beginpunt ook niet weet is dat best lastig. Gerjan en Nicole hielden het halverwege voor gezien, zij klommen heerlijk in de warme bus en op de boerderij werd de schade (blaren, buikpijn) eens goed bekeken. Jordy, Ricardo en Kimberly hielden stug vol en vonden uiteindelijk de C1000 in Nieuwerkerk (wat we omgedoopt hadden tot nieuw eindpunt, omdat Marjan en Simone het eerste eindpunt al niet eens konden vinden haha). Eenmaal terug op de Malversweie, weer compleet, werd er nog gedoucht door deze en gene en daarna was het snel bedtijd. Tot morgen!

Zondag

De lange afstandswandeling van gisteren heeft de mannen en dames goed gedaan. Pas om half 10 werd er ontbeten, waardoor eigenlijk ons programma een beetje anders ging dan gepland. Jakkoo ging met Ricardo, Marco en Kimberly de dieren voeren en terwijl Simone bedden opmaakte, speelden Wesley en Dave een spelletje op de pc. Nicole en Gerjan gingen aan het puzzelen en zochten daarbij gelijk uit welke puzzels niet meer compleet waren, erg handig!

Toen Jakkoo terug was stond in de keuken alles al klaar om bonbons te maken. Witte chocoladen, melkchocolade, citroenrasp, kokos, heerlijk! Even in de koelkast en straks als de ouders komen kunnen we ze lekker opsmullen.

Omdat we toch bezig waren met allerlei lekkers pakte Ramona haar tas. Haar oma had vanmorgen een lekker Indisch gerechtje gemaakt, gevulde rijstrolletjes met kip. Kimberly en Gerjan durfden dit wel aan om te proeven, de rest vond het wel prima en wachtten liever op de gebakken aardappelen, tosti's en eventueel een bakje vla van de lunch.

Toen alles weer gezakt was, gingen de bussen de wasplaats op en werden deze van binnen én buiten compleet schoongemaakt. Dit was niet makkelijk, met zoveel wind, maar het is de kids toch maar mooi gelukt. Ook Wodan vond dit alles wel interessant en moest steeds rennen voor de waterdruppels. Nadat iedereen lekker uitgewaaid (beter gezegd: verwaaid) was, gingen we wat drinken met iets lekkers en wachtten op de papa's en mama's.



Bedankt voor een gezellig weekend! Marjan, Mardoe, Simone, Jakkoo, Denise en Ramona.

[Klik hier voor de foto's](#)

